



M. A. Akşit Koleksiyonundan

4-Bölüm

11

Varlık ve var oluş*

M. Arif AKŞİT**

**Bir arkadaşın sorusu üzerine yapılan konuşmadan derlenmiştir*

***Tıp Doktoru, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Neonatoloji ve Pediatrik Genetik Uzmanı, (Emekli) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi*

Doğum ile insana bir kimlik, bir ad verilmektedir. Soyadı il de bir aile ve sülale sahibi olunuyor. Hukuksal bir sorun olmadan, evli bir ailenin çocuğu olarak doğmak ve yaşamak.

Tüm bunlar bir kimlik vermekte, ancak insanın var oluş boyutu farklı oluşmaktadır.

Bu Makalede Yazar olarak kendi aydınlanmalarım ve düşüncelerimi ifade etmekteyim, kimsenin algılamaması gereklidir.

Senin, kendinin karşı koymamızın ötesinde, kabullenmelerimiz de bizi tanımlamaktadır. İçtiğimiz su bile öne çıkar. Bir Hollandalı ile deniz kıyısında yemek erken, doğal kaynak suyu istemiştik, bize gerekçesin sordu. Ben musluktan doldurduğum su ile kaynak suyunu iki bardak halinde sundum ve içmesini söyledim. İçti, dikkatlice tattı ve aynı dedi. Tüm Türk arkadaşlar içti, farklı dedi. Ayrıca bazıları kaynak suları ile ayrılıkları dile getirdi. Tokat Niksar distile su yapısına çok benzediği için, daha sonra piyasadan kalktığı, her türlü madeni olan suların ise daha yararlı olabileceği söylendi. Eskişehir Kalabak suyunun da yumuşak olması ile piyasadan kalkacağı düşünülmüş olsa da etkin seyerek kullanılmaktadır. Birçok Eskişehirli olana farklı suların tat kontrolü yapmış ve bilmişlerdir.

Ayrıca denize girince maden suyu içilmesi gerektiği belirtilerek, maden sularındaki farklı tatlarda gündemde tutuldu. Her birey farklı maden suyunu belirtmişti.

Burada söylenmek istenen, her türlü dükkanda su olsa bile, bireler ancak bazı markaları tercih etmektedirler. Bu aldıkları tat ötesinde, bilgi ve reklamların katkısı da olmakta, ancak tümünden birey tadına göre tercih yaptığını, kısaca kişiselleştirdiği için seçtiği ve içtiğini belirtir. Ona bir bakıma kendi varlığından katkı da vermektedir.

Özet

Varlık ve var oluş

Amaç: Her birey kendisine yanıtlamak için, ben kimim yanında olmak veya olmamak sorusu irdelenmeli. Burada yazar kendisine sormaktadır.

Dayanaklar/Kaynaklar: Wikipedia temelinde sülalenin boyutu yanında, kendisine destan olarak aktarılanlardan bazıılarını sunmaktadır.

Genel Yaklaşım: Bir var olan kişi olarak, Yaratılış boyutunda teşekkür etme tüm yaklaşımlarda da hedef olmuştur. Zarar gibi görülenlerin de bir ibret olarak, ders niteliği taşıdığı için ilk planda zorluk olsa da şükran denilmektedir. Şeytan bile teşekkür edilmektedir, çünkü bize kötülük ve zararı göstermekte, ondan kaçınmamız gerektiğini belirtmekte, bir obje değil, bir fikir olduğu da vurgulanmaktadır.

Sonuç: Şeytanın bizim üzerimizde bir etkisi olmadığı, ondan korkma değil, bize ibret olarak ders olduğu, fiili bizim yaptığımız algısı ile etik ilkelerde olmamız önemlidir.

Yorum: Temel yaklaşım yaşamak, çalışmanın değer üretmek üzere olması, korunma ve gözetmenin önemi belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akşitler, yaratılış, şeytana teşekkür kavramı

Outline

To be or not to be

AIM: Each person must ask themselves, for answering the question as, to be or not to be. This Article is the answer of the author.

Aspects: Wikipedia for Akşit/ Ikhshidid dynasty as in Arabica, and personal indications as epic aspects, for answering who he is.

Introduction Grounding: As a Human being, presence, Created one, must be thankful to the conception as natural aspect. Harm and bad situations be a lesson to escape, as at the moment be so trouble making, later on be grateful for solution finding. Appreciations to Satan also, for not an objective one, just an idea, that indicate as harm and badness, so, we can be aware and be escape not to perform them, as a warning of all.

Notions: Not directly be afraid of from Satan, thus be a lesson not to do, action be designed from us, so be in ethical principles thus be a solution about them.

Conclusion: All functioning be at value production as duty, save and protect, be take precautions, primum non nocere is the most important one.

Key Words: Akşit/ Ikhshidid dynasty, Creation, and obligations to Satan notion

Giriş

Bizi biz yapanın sevdiğimiz olduğunu algılamalıyız. Ben neleri seviyorum ile başkasının bana sevdiğimi anlatması aynı boyutta olmamaktadır. Benim bakışım ile başkasının bakışı farklı olmaktadır.

Beni var eden sevdiğim ise, beni yok edenlerde sevmediklerim olmalıdır

Nefret bize yakışan bir boyut değildir. İnsan eyleme, bir olaya kızabilir, beğenmeyebilir ama bireye nefret duyamaz. Daha sonra yanlışını görerek tam tersi olabilir.

Bahçedeki çimleri biçmek istememem, onları biçmemek değil, aradaki papatyaları da biçmekten kaçınmaktan geçiyor. Onların çiçeklerini açarak, tohum atmalarını önlemek, onları sadece güzellikleri için yetiştirmek olacağını düşünürüm. Kısaca birisi derken diğerini gözden çıkarmamalıdır. Yapılacak el ile çimleri kesmek olmalıdır die düşünürüm.

Bu Makale bir bakıma kendim ile kendimin hesaplaşması olmaktadır.

Aile ve Sülale

Google ve Wikipedia tarafından sunulan bilgiler aşağıda iletilmektedir.

Özellikle anlatılanlar dikkate alınınca, ben de layık olmak ve bir boyuta gelmem gerekir düşünülebilir. Bu şekilde olan kişiler, belirli bilileri kendi kaynakları ile sunmakta, sanki doğru ve geleceği bilmesi gerekir gibi, *Ahiret Ne zaman kopacak* gibi yayınlar yaparak, düşüncelerini gerçek gibi görmeye çalışmaktadırlar. Yer Demir Gök Bakır kitabında da köyün hocası bir noktada kendini ermiş sanmıştır. Bu açıdan bilimden uzaklaşmadan, düşünce boyutunu da Yaratılış üzere oluşturmak, sevgi katkısı ile yapılandırılmalıdır.

Babamın Yassıda Komutanının karşısında söylediği boyut bir örnek olmalıdır. “*Gizli ilişkilerimi sormaktasınız, sigaranın kimden ve nerede alındığı notu önünde, iki silah ile beni korkutamazsın, mermi ancak Yaratan yazmış ise anlını bulabilir, yoksa seker demiş, bir sadece Yaratan inanır, ona dayanır, ondan bekleriz*”. Daha sonra 8 saat kadar alt zindanda, duvarları su akan, deniz seviyesi altında ve dik durulamayan odada kalmış, çağırılmış, değişim var mı diye, yok denince, tekrar 4 saat sonra tutarak, idamlıkların koğuşuna çavuş, sorumlu yapmıştır.

Aynı durum Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından dediklerini yapmamı, yoksa mahkemeye vereceğini söylediğinde, *ben korkmam, Allahtan korkunca sığınırız, dayanırız, ondan bile korkmaz, saygısızlık yapmaktan korkarız demiş, bahçeye idam sehpa koysanız bile değişmez, ben ayrılıyım, siz rahatça hakkımda dava açın* demiştim. Davalar açıldı, kanun ve nizamla uygun diye beraat ettim, savunma yapmadım, suçumu belirtin dedim, onu sunamadılar bile. Bu sülaleden gelen bir boyut olduğu vurgulamalıyım. Suçlu isen amin eder, af diler kabul edersin, suçsuz isen de dik durursun, dedemlerde de olduğu gibi.

Akşitler Wikipedia¹

Ikshhidid dynasty/935–969, From Wikipedia

The **Ikshhidid dynasty** (Arabic: الإخشيديون, *romanized: al-Ikshidiyyūn*) was a Turkic **mamluk** dynasty who ruled **Egypt** and the **Levant** from 935 to 969.^[1] **Muhammad ibn Tughj al-Ikshhid**, a Turkic^{[2][3][4]} mamluk soldier, was appointed governor by the Abbasid Caliph **al-Radi**.^[5] The dynasty carried the Arabic title "**Wālī**" reflecting their position as governors on behalf of the **Abbasids**. The Ikshhidids came to an end when the **Fatimid** army **conquered Fustat** in 969.^[6] The Ikshhidid family tomb was in **Jerusalem**.^[7]

History

Founding

The creation of the Ikshhidid state was part of the wider disintegration and decentralisation of the **Abbasids** after the **Anarchy at Samarra**, whereupon government became more decentralised. The founder, **Muhammad ibn Tughj al-Ikshhid**, possessed some form of military power^[8] and was on friendly relations with **Mu'nis al-Muzaffar**, a powerful military leader. Before he was appointed to Fustat he held the post of governor of **Damascus**. He was first appointed to the post of Governor of Egypt in 933 but did not enter it during the first stint.^[9] In 935 he was appointed a second time to the governorship whilst the country was in a state of war with multiple factions. He launched a campaign to conquer Egypt by land and sea, the naval forces taking **Tinnis** and able to outflank **Ahmad ibn Kayghalaq**, the main opponent, forcing his retreat and facilitating ibn Tughj's subsequent entry to Fustat in August.^[10] The **Fatimids** were a major threat at the time and considerable effort was put into repelling them, culminating in their defeat by Ubayd Allah, ibn Tughj's brother, by November 936.^[11] There was remarkable stability in the early years, with an absence of economic chaos and Bedouin raids, coupled with prohibition of looting, which helped pacify Egypt. Ibn Tughj sought the honorific title (laqab) of Al-Ikshhid, which means "King of the Farghanians", from the Abbasids and official designation arrived in July 939.^[12]

Consolidation

Muhammad ibn Ra'iq took over Syria in 939, which threatened Egypt. Enraged, ibn Tughj threatened to recognise the **Fatimids**, the Abbasids' enemy as the Abbasid caliph did not formally declare for ibn Tughj, the de jure governor. Nonetheless, his simple goals resulted in mainly defensive actions and eventually came to terms with ibn Ra'iq where ibn Tughj would continue to have Egypt and the same for ibn Ra'iq in Syria, partitioned along Ramla-Tiberias.^[13] In 944, the governorships of Egypt, Syria and Hijaz were awarded for 30 years to ibn Tughj's family, and these posts would pass to his son, **Abu'l-Qasim**.^[14] In 942 he began striking coins in his own name, and the changes of power in Baghdad meant less central authority. In 945 he defeated **Sayf al-Dawla**, another adversary who took over Damascus,^[15] which resulted in a truce until his death in 946. Abu'l-Qasim inherited the conflict with Sayf al-Dawla and fought him at Damascus, and al-Dawla soon occupied Aleppo in 947. There was a simultaneous revolt by **Ghabun**, governor of Middle Egypt, who managed to occupy Fustat before his death in the same year. Nonetheless, Kafur's continuation of the appeasement policy managed to negotiate a settlement between the Ikshhidids and the **Hamdanids** where Damascus became Egyptian again and the tribute to the Hamdanids stopped, with borders largely in line with *status quo ante bellum*.^[16] This peace practically settled the Ikshhidid borders and left the **Fatimids** again as the main threat, with the Byzantines now the responsibility of the Hamdanids. **Kafur** wielded real authority following ibn Tughj's death in 946 and was highly regarded among contemporaries.^[16]

Troubles, decline and conquest by Fatimids

Nubian incursions occurred in 950 and a more serious invasion took place in 965, when Aswan was pillaged. This coincided with the famine of 963–968 while Berbers, Bedouins and Qarmatians all took advantage of the weakened state.^[17] In 966 Kafur took over after **Abu'l-Hasan**'s death, which further increased uncertainty due to his status as an eunuch. Nonetheless he received the title 'Ustādh,' meaning "master," from Baghdad, which gave him some legitimacy. Ibn Killis, Kafur's vizier, was arrested following Kafur's death in 968 and following his release traveled to Fatimid **Ifrqiya** and provided vital information to them.^[18] In 934 a Fatimid

Estudamyenidogan

invasion led by the eunuch Raydan managed to capture Alexandria but was repulsed.^[19] Only a later attempt by the Fatimid general [Jawhar al-Siqilli managed to conquer Egypt](#) in 969. [Ubayd Allah](#), brother of Muhammad ibn Tughj, held out in Syria until March 970, when he was defeated and taken prisoner by [Ja'far ibn Fallah](#), signalling the end of the Ikhshidid dynasty as a ruling power.

Ikhshidid rulers

- 935–946 [Muhammad ibn Tughji al-Ikhshid](#)
- 946–961 [Abu'l-Qasim Unujur ibn al-Ikhshid](#))
- 961–966 [Abu'l-Hasan Ali ibn al-Ikhshid](#)
- 966–968 [Abu'l-Misk Kafur](#)
- 968–969 [Abu'l-Fawaris Ahmad ibn Ali ibn al-Ikhshid](#)

Military

Like the [Fatimids](#) after them, the Ikhshidids made use of Black slave troops.^[20] The practice began with the [Tulunids](#) in 870 AD, where the Africans were used as infantrymen, and continued by the Ikhshidids due to financial reasons, as they were cheaper than Turkic military slaves which were used as cavalry.^[21]

Coinage

Only gold coins are common, with coppers being extremely rare. Dinars were mainly struck at Misr (Fustat) and Filastin (al-Ramla), and dirhams were usually struck at Filastin, and less often at Tabariya, Dimashq, and Hims. Other mints for dirhams are quite rare. Dinars from Misr are often well struck, while the Filastin dinars are more crude. Dirhams are usually crudely struck and often are illegible on half of the coin.^[22]

Yorum

Asker köle olursa savaşmaz, esir olmaya bakar, bu açıdan bu tanım kabul edilmemelidir. İnançlı olan savaşabilir.

Askerlik boyutu ötesinde yönetsel özelliği edeni ile seçilerek çağırılmışlardır. Temel olarak AK-ŞİT, beyaz-ışık demektir ki toplumu aydınlatan, kısaca öğretmen demektir. Ülkemizde, Osmanlı dahil, Önce Medrese kurulur ve savaş böyle desteklenir. Cumhuriyet boyutunda da temel asker yönetimi Yedek Subay, kısaca üniversite mezunlarındadır.

Sülalenin tek bir mesleği var denilebilir, öğretmenliktir.

Ayrıca silah olarak, eğri kılıç, Yatağan ile tek tarafı demir, kırılmayan ve sert taraf ile diğer tarafı orak gibi çelikleşmiştir. Ön kol uzunluğunda ve eğri olduğu için de belde taşınabilir. Kan olukları ile de öldürücü, tersi ile vuruca da bayıltıcıdır.

Kulaktan Kulağa Anlatılanlar

Eğitimci Peygamber mesleği ve Mısır boyutu ile Peygamber sülalesi tanımlaması ile, yeşil sarık taşıyan atalarımız olmuştur. Bu açıdan adlarımızda Peygamber adları vardır.

Önemli olan gurur duymak değil, onlara layık olmaktır.

Sakın sülalen, ailen ile gurur duyma, kendin bir insan ola, seni sevsinler, sevgi içinde ol.

Sakın kendini büyük görme, büyük görenlerin sanki mezarları büyük mü olur sanırsın?

Ben Kimim?

Önce ben kendimi bilmiyorum, ben kimim? Bilen varsa beri geldin, söylesin.

Bana sorarsanız neyi seversiniz diye, her şeyi derim. Neyi sevebilirsiniz dersiniz de hiçbirini derim. Her boyutun sevilen bir tarafı vardır, pislik bile gübre olursa sevilir, kullanılır. Sevmediğim zaten kendi kendini yok eder, zalim ve zulüm bir süre vardır, sonra yok olur, yokluğu da kendisi yapar.

Yaklaşımlar, amaç ve güdü bunu tanımlar.

Suçlarda da aynı boyuta inanırım. Adam öldürme, savaşta bile gerekçe olmalıdır. Dedeme İstiklal Savaşında sordum, hak etmedikçe tetiğe basılmadı dedi. Savaş zamanı evet, arada ise dostluk kurulmuş, Gelibolu Kan Kardeşliği ile Anzaklar gelmektedirler, Atatürk, evlatlarınız bize emanet demiştir.

Bir konuyu sorarsanız bilmem derim ama saatlerce onun hakkında konuşurum. Detaylar üzerinde de durur, devamlı özet yapmayı da unutmak ama arada ben bilmem derim.

Bir arkadaşım sordu, badem çekirdeği kansere yararlı imiş dedi. Çekirdekte Siyanür var dedim, ama eksişi minimal dedim, ancak araştırmam gerekir. 1926 yılında Amerika'da bir hekim klinik açmış, kimse iyileşmemiş, kapatılmış. İnternette 1938 yılında bir beysbol sporcusunun iyileştirdiği, Japon bir firmadan da etkin olduğu bilgisi iletilmekte idi. Japon firma elektronik kontrol yapan imiş, yanlış bilgi idi. Sorun bilgi yanlış ama neden yanlış bilgi sunulmaktadır, konu bunu irdelemek olmalı dedim. Birisinin yararlanması veya bir anlamı olmalı idi, bulamadım.

Bilirim dersin bu detayları karıştırırsın, bu açıdan bilgin olsa bile verilenleri incelemek, hem bir görüş gelişmesi, hem de bir bakış açısı getirmektedir.

Hep düşündüm, yorum yaptım ve halen de devam ediyor. Peşin hükümleri kabul edemiyorum.

Kola zararlı diyene ilaç zehirdir derim. Bunun bir dozu ve ayarı vardır diye cevap veririm. Sigara zararlı diyene de hiç içtiniz mi, katranın ayrı bir lezzeti vardır, günde 5 adet içen kanser değil, sorun akciğerdedir derim. Hamburger zararlı diyene de Amerika'da söyleme tazminat ödersin, çocuk menuyu yemeli derim. Çin tuzu, halen FDA tarafından zararlı ilan edilmemiştir diye de eklerim.

Gizlice sinemaya gitmeye çalışan kardeşlerime engel oldum, engelleyemediler beni, sadece biz gitmek istiyoruz, senin gelmeni istemiyoruz deseler yeterli olacaktı, ancak gerekçe olarak onlar kız, ben erkek olunca, nedeni bu olamaz derdim. Bana göre her birey eşit idi, cins, ırk ve benzeri ayırmcılığı kabul edemezdim.

Bana göre her etik boyutta, insancıl olan Türk'tür, bir genetik ve ırk olarak değil, insanlıkta olmanın anlamıdır. Ne mutlu Türküm diyene derim.

Vatanım da bastığım yerdir, ben bayrak: kanım kırmızı, kendim yıldız, mefkure, ideallerim de hilaldir.

ÖZET: Bana göre bu Evren, sevmek için vardır, her boyut algımız olmadığı için sevmiyoruz. Şeytanı severim, bana zarar ve zulmü gösterir ve kaçır, yapmam.

Şeytan bize anlatılan şekilde değildir. Kuran² göre: 1) Bizi fakirlik ve yokluk ile korkutan düşüncedir (2/268: *Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size görünür görünmez çirkinliklere özendirir*), 2) Dostlarını korkutur, bizler korkmayız, hata ve zarardan kaçarsınız sadece (3/175: *İşte size şeytan. O yalnız kendi dostlarını korkutur. Eğer inananlarsanız onlardan korkmayın*), 3) Benlik yap der ama Şeytan ben korkarım ve sorumluluk almam der (59/16: *... insan küfür ve inkâra sapınca da şöyle konuşur: "Vallahi ben senden uzağım; ben, âlemlerin **Rabbi** olan Allah'tan korkarım!"*), 4) Aldanıştan başka bir vaadi olmayan şeytanlaşandır (17/65: *... Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki*), (4/120 *O, onlara söz verir, ümit verip hayal kurdurur, hurafeye/anlamını bilmeden okumaya iter. Şeytan, onlara bir aldanıştan başka hiçbir şey vaat etmez*), 5) Şeytan sorumluluk sizde demektedir (14/22 *İş bitirilince şeytan onlara şöyle dedi: ... ben ise vaat ettim ama vaadimden caydım. Benim sizin üzerinizde bir sultam yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Şimdi beni kanamayı bırakın da öz benliklerinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin, daha önceden beni şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım. Zalimler için acıklı bir azap öngörülmüştür*).

NOT: Görüldüğü gibi, şeytan bize beyin fırtınası gibi tersi gösterir, bir obje değil, bir fikir, bir olgudur ki bizim kaçmamızı da sağlamaya vesile olur, korku değil, kaçınmadır.

Son söz

Varlığın varsa var olursun.
Varlığın yok ise varlık değil, toplum yok olmanı ister.
Tercih senin, varlık mı yokluk mu?
Var olmanın tek bir yöntemi ve çözümü vardır, sevmek.
Yaratılanları tümünü seveceksin, istisna yapma sakın.
Unutma seni baltalamak isteyenler, engel olanlar sayesinde yükselmişsindir.
Yokluk sanırken, varlık oluşur.
Büyük insan olmaya çalışma
İnsan zaten yaratılışı ve çalışması ile değerlidir.
Bu Evrende hiçbir şey yeniden olmaz ve kaybolmaz, şekil değiştirir.
Sevgi ise olduğu gibi kalır, gelişir, sürer ve sürer gider.
Projelerim uçuktur, benden de başkası beklenmez zaten.
Şeytanı bile sevecek, beyin fırtınası gibi bize zararı gösterir.

Kaynaklar

- 1) İkhshidid dynasty, Wikipedia
- 2) Kuran, Türkçe Meal: Y. N. ÖZTÜRK, Kur'anı Kerim Meali. www.yeniboyut.com/meal.asp