



M. A. AKŞİT Koleksiyonundan



Göç nedeni, temel savaşmak değil, Barış yapmaktır *

*M Arif AKŞİT***

**Barış, savaşarak elde edilen durum değil, başarısız olunca yapılan duruma denilir, bu da yeni savaşa kadar geçerli olmaktadır.*

*** Prof. Dr. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji Bilim Dalı, Pediatri Genetik*

Göç olabilmesi için tek şart nedir diye sorulursa, barış denilmelidir. Barışın olduğu yere göç edilebilir.

Açlık, sefalet, zorbalık ve ortamın yaşanacak gibi olmaması ile barışın oluşamayacağı belirgindir. Adalet barışın oluşmasını sağlayan faktörüdür, bu nedenle bu temel olgu olarak irdelenebilir.

Sevgi olmaz ise barış ve insanlık olmaz, ama sevgi adı altında zorbalığı göstermek bir yanıltıcı olan durum ve diktanın başvurduğu bir propaganda işlevidir. Barış, adalet ve eşitlik çığlıkları gerçekten bunu istemek midir, yoksa, bir aldatmaca, kendilerine ayırmıcılık mı istemektedirler?

Sevginin gerçek temeli, yaratılış, bilim ve insan olmanın bir gereğidir.

Sevgi, yanında varlığın korunması ve idamesi için göç edilen yer ve konumun korunup, gözetilmesi gereklidir. Oraya savaşmaya gidilemez, çünkü yoklukta yerleşilemez.

Ülkemizde doğal çevrenin tahribatı, Birinci Dünya Savaşında belirgin yokluk durumunda, çevreye varlığın devamı için bir nevi saldırılmıştır.

Yokluk nedeniyle çevreyi oturamaz haline gelinmesi, durmayın devam edin demektir.

Göç, barış olan yere yapılır. Barış kaybolunca da göç kaçınılmazdır.

Eğitim ve çalışmada, daha iyi olanak veya bizzat yaratmak için yapılmaktadır.

Özet

Göç nedeni, temel savaşmak değil, Barış yapmaktır

Amaç: Bir kişi, rahat, huzurlu ise, yerini değiştirmek istemez, ama yeni bir oluşum ve gelişim yapacak ise gidebilir. Tüm varlık olarak gitmek, orada barış ve medeniyet oluşturmak amaç ve güdüdür. Bu makale bu amacı irdellemektedir.

Dayanaklar/Kaynaklar: Temel Kuran ayetleri ele alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Giriş: Bir insanın gelecek için bir planı, projesi olur, genel olarak medeniyet, gelişim ve ilerlemeyi, barış ve iyi ve güzel imkanlarla oluşmasıdır. Göç tüm varlık olarak gitmektir, yeni bir oluşum boyutudur.

Genel Yaklaşım: Bir yere giderseniz, sizden istenilenler ne olabilir? Sevgi ve insanlık boyutu ile barış yapmak ve barış içinde yaşamak denilebilir.

Başlıca boyutlar: Genel değerlendirme huzur ve mutlu olunması ile olasıdır. Bu barış ile sağlanabilir.

Yaklaşım: Kuran temelinde ilgili ayetler incelenmiştir.

Sonuç: Kurana ayetlerine kısa vurgu şeklindeki yorumlar Yazara aittir.

Yorum: Barışta her iki tarafın eşit hakların korunması ile oluşan bir yapıdır. Eğer haklar eşit, adalet içinde değil, anlaşma bile yapılsa geçersiz, batıl kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barış olan yere göçülür, sevgi ve insanlığın oluşumudur

Outline

Basic effort not for fight, for making peace agreement

AIM: If you are in peace and in comfort, not to move anywhere, thus, if you want to established a contribution for civilization, establishing a system, it is better to immigrate. This Article concerns about it.

Grounding Aspects: The Quran verses as basically taken for evaluation.

Introduction: As a person, making, establishing a system, about contribution to cultivation, by progress in love at humanity, in peace, and live on it.

General Considerations: If you considered, what is expecting from you? Your answer will be, making a peace, by love and humanity aspects, for people.

Proceeding: The Quran verses are discussed.

Notions: The evaluations are from the Author.

Conclusion: For peace, equal rights must be according to their own, gain fact. If not compromise this, even the Agreement is not acceptable, approved.

Key Words: Migration only performed at peaceful place

Giriş

Göç olması için barışın şart olduğuna göre öncelikle Barış konusu irdelenmelidir.

Hiçbir kişiye rızası olmadan zorlama yapılamaz, göç sıklıkla istenemeyen olsa da varlığı sürdürmek için yapılır. Evlilik ve iş konusunda da göç etmek, bilinmeyen bir yere girmek olduğu için, bir gönül ve akıl ile zorlama boyutundan da söz edilebilir. *Gönül ferman dinlemez* denilmiştir. Mutluluk sağlanmazsa da boşanma kaçınılmaz olur.

Barış ne demek?

Kelime anlamı olarak önce irdelenmelidir (nedirnedemek.com.tr).

Barış: 1) Barışma işi, 2) Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh. Ayrıca 3) Bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç., 4) Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

İş ortamında (nedirnedemek.com.tr): Anayasaya göre; Devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.

Anayasa: 1) Uyum, birlik, bütünlük, sükûnet, huzur içinde yaşamak. 2) Savaş ya da dargınlıktan sonraki uzlaşma, anlaşma. 3) Savaşız, kavgasız, huzurlu, düzgün durum. 4) Düşmanlığın olmaması. 5) Savaşızlık durumu. 6) Dirlik, düzenlik. 7) Sulh.

Af durumunda bile eğer zarar tazmin edilmezse barış geçerli olamaz.

Barış kelimesi geçen Kuran Ayetleri

Birçok felsefe barış konusunu işlemektedir. Hakların alınması adı altında söylenen barış (Barış, Adalet, Hukuk) ayırmacılık ve ayrışma istemek demektir. Çünkü yönetim aristokrat veya üst sosyal sınıfta olmaz ise, onlara göre barış olmaz.

Halk oylaması ile, ekseriyet yönetimi ile lider seçimi bu açıdan, gerçek barışın sağlanması neticesinden önemlidir.

Azınlıklarda iktidara gelebilmek için taviz verilir, bunun anlamı hak etmeyene pay vermektir.

Barış ve esenlik dileyenler gerçekte bozgunluk çıkarıcılar olabilir mi?

2/11: Onlara, "Yeryüzünde bozgun çıkarmayın" dediğinde, "Tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz!" demişlerdir.

Yorum

Zalim olan bireyleri ve toplumu düzeltmek istediği için, bozuk olan diğerleridir. Bir asker hazır-ol ve marş, marş deyince bir düzen içinde yürünmesini ister.

Savaşta düzgün yürüyen mi, gönlünde vatan savunması olan mı daha iyi dövülecektir. Bu belirgindir, ama yürüyüş mutlaka öne alınır. 4 aylık kısa dönem askerlikte, düzgün yürümeyen oldukça fazla olunca, yemin töreni kapalı spor salonuna alındı ve yürüyüş yapılmayacaktı. Ancak İstiklal Marşı söyleminde tereddütleri vardı. Bu nedenle gülü bando getirilmiş, seslerimizi bastıracağı düşünülmüş idi. Bunları sonra öğrendik. Bir bağırarak bandoyu bastırdık, bir düzen vardı, General bakıp, muhteşemsiniz dedi. Terhis de hemen sabaha yapıldı, evimize gittik. Bir Teğmenin ifadesi ile, üniversite mezunlarının savaşta bırak teslim olmayı, devamlı hücum ettikleri için, Ülkemizde farklı olduğu, savaşlarda kanıtlanmış demıştır. Sizler bir güvensizlik olunca bunu bastırdınız demıştır.

Göçlerde de başarısız olacağı sanılanlar daha üst başarı kazanabilir. Bu nedenle eğitim almış, üniversite mezunları en öne konulur. Sorunları çözersin denir.

İnsanlar bilerek ve isteyerek, uzman oldukları bilimsel barışa ve iyiliklere yönelmelidirler

2/25: İman edip hayra/barışa yönelik işler yapanlara şunu müjdele: Kendileri için, altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Onlardaki herhangi bir meyveden bir rızık olarak her nasiplendirildiklerinde, şöyle dileyebileceklerdir: "İşte bu, daha önce rızıklandırıldığımız şey!" Bu rızık onlara buna benzer şekilde verilmişti. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada sürekli kalacaklardır.

Yorum

Bir ağaç dikerseniz, çıkarılan oksijen, yaptığı gölge ve meyvelerinden yararlananlar, zaman süreci boyunca, sizler ölseniz bile nimetten yararlanılacaktır. Bu bir nehir gibi devamlı bir akım, geçenler ve faydalananlar farklı alam oluşum gerçektir.

Cennet Bahçe demektir, insan en iyi cenneti kendi gönlünde yaratmalı, burada yalnız değil, arkadaş, eş ve yakınları olmalıdır. Bir düşünün aradan 20 yıl geçmiş olsa bile bir konuşma hatırlanıyorsa, bazı şeyler sürekli kalıcıdır.

Savaş, yaşam hakkının savunması dışında onay verilemez, haramdır

2/217: Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır. Ama Allah yolundan alıkoymak, O'na ve Mescit-i Haram'a nankörlük etmek, ora halkını

oradan sürüp çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahdır." Fitne/baskı ve bozgunculuk, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Eğer güçleri yetse sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. İçinizden kim irtidat edip dininden döner de kâfir olarak ölürse böylelerinin amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ateş ehlidir onlar. Uzun süre kalacaklardır orada

Yorum

Bir hayvanın, özellikle balıkların yumurtlama döneminde avlanmaları nesli yok etmektir. Bu Amerika'da olmuştur.

Denizler, sıcak havada yukarıda ayrı bir dalgalanma, aşağıda da ayrı halka boyutu vardır. Yukarıdaki sıcak su aşağıya inmez soğuktur. Kışında yukarısı soğuk, aşağısı ise daha sıcaktır, bu nedenle aşağıda su donmaz en düşük artı 4 derece civarında olur.

Sonbahar ve ilkbaharda deniz alt ve üstü yakın olduğu için yukarıdaki sıcak su boyutu aşağıya da iner ve bitkiler gelişir, balık beslenmesi artar. Buradan kasıt, belirli zamanı kaçırınca yumurtlama olmaz, mutlaka yumurtlasalar bile yavrular telef olurlar.

Balık avlama, zengin olma bir fitnedir. Her türlü etkileşime girilir. Doğa ve insancıl boyutu olmayanlar aldanabilirler. Olta ile avlanma ise tek, tek olacağı için engellenmemiştir ama bunun da bir sınırı olmalıdır.

SAVAŞ ve Harp adı geçen Ayetler

Barişe bakınca, savaş konusuna da kısaca bakılmalıdır. Karşılıklı iki zıt kavramların irdelenmesi, aynı bakış açısı, barış penceresinden olacaktır.

Bazı durumlarda h

2/279: Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve resulünden bir harp ilanını duymuş olun. Tövbe ederseniz, mallarınızın esasları/ana paralarınız sizindir ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan.

Yorum:

Burada önceki ayete atıf olduğu belirgin ana yine de tek, yalın ele alınacaktır.

Önceki metin: "Ey iman edenler, Allah'tan korunmak için, ribadan arta kalanı terk edin, eğer iman ederlerseniz" denilmektedir.

Riba faiz olarak yorumlanmakta ama gerçek anlamı (nedirnedemek.com) (1) Tartısı ve ölçüsü belli olan bir malı aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile, bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak veya veresiye değiştirmektir. 2) Herhangi bir şeydeki artış ve fazlalık; faiz) olarak verilmektedir.

Burada misli ile karşılığı almaktır, kısaca %100 üstü faizdir. Bunun bir dayanağı da olmamasıdır.

Ribayı faiz olarak algılamak, haksızlıktır. Bir kişi borç aldı, 5 kilo altın. Bunu işini çevirdikten sonra yine 5 kilo altın olarak vermesi de haksızlıktır, kazancından pay vermelidir.

Zekât, ihtiyacınız, gerekenin üstünde olanı vermek boyutu, bir nevi vergi iken bunu bir rakama bağlamak, bazı kişisel olanları dışlamak için, Peygamber olunca çatışmalar olmuş ve 1/40, %2,5 ile bağlanmıştır. Bunu çalışmadan elde edilen net kazancın, zaten %25'i yedek için ayrılır, %10 fakir payı denilir, %5-10 birlik ve bütünleşme olarak, hediye, çay, kahve parası denilir. Maaş alan kişiler için bunun oranı %10-30 civarında tutmaktadır. %2,5 düşük kalmaktadır. Bizim sülale adeti olarak her ay alınan maaşın, %30 kadarı ayrılır, bu işlere

kullanılır. Fırıncıdan öğrenildiğine göre 3 kişi askıda ekmek istiyorsa, ayda 100 adet ekmek parası fırıncıya verilir.

Göç işte bu şekilde para kazanmak için, başkasının üstüne basan, onlar mecbur alacak diyerek, onları zora sokmanın sonucu oluşmaktadır. Kuran, doğrudan harp ilan etmiş olurlar demektir. Hakikaten o toplum savaş alanı gibi olacaktır.

İnsanlar: başkasına karışmayın, emek, eser üretin, paylaşın, bunun için mücadele edin

4/77: Kendilerine, "Ellerinizi çekin, namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkmuş gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla korkar oldu. Ve şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ne diye yazdın üzerimize savaşı; yakın bir süreye kadar bizi erteleydin ya!" De ki: "Dünya nimeti çok azdır. Kötülükten sakınan için ahiret daha hayırlıdır. Bir kıl kadar bile zulme uğratılmazsınız

Yorum:

Başkasına söylenince doğru, ama kendilerine gelince de kaçanlar vardır. Daha ötesi ters yorumlamaktadırlar. Salat, salih ameli işlemek demektir. Zekât ise söz, davranış dahil, iyilik ve güzellikleri paylaşmaktır. Bir misafirlige gidince, sohbet bir bakıma zekât şeklinde olmalıdır.

Korunma, tedbir ve zarar, ziyandan kaçma, bu Evrende daha az felaket görmemize sebep olur, yaşam, yaşam ötesinde de insan rahat eder, mezarında huzurludur.

Eğer fetih yapılmış ise, göç edenler savaşmaz, birlikte olurlar

4/90: Ancak sizinle aralarında antlaşma olan bir topluma sığınanlarla, kendi toplumlarıyla yahut sizinle savaşma konusunda yürekleri yetersiz kalıp da size gelenlere dokunmayın. Allah dileseydi onları elbette sizin üstünüze salardı, onlar da sizinle mutlaka savaşmışlardı. O halde, sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış eli uzatırlarsa, artık Allah size, üzerlerine gitmek için bir yol vermemiştir

Yorum:

Tarihte gözlenir, bir yere göç ederken, bazı uygunsuz ortamlar olabilir. İki taraf çatışmış, zayıf tarafa yardım edilmiş ve yenmişler. Gerekçesi sorulmuş; zayıf taraf, inanması, gerekçeleri gerçek ve doğru olmasa direnmez, kaçırdı. Dolayısıyla hak eden diye yardım edildi denilmiştir.

Yolda kalanlara yardım edin denilince bir olay aklıma geldi. Düz yolda bir araba lastiği patlamış, erkek inmiş ama bijonları sökemiyor, takım güçsüz kalmış. Eşi ve kız çocuğu dışarı çıkmış, havaya bakıyordu. Yaklaştım, arabadan çıkıp, haç şeklinde güçlü olan bijon anahtarını çıkarıp verdim. Baktı, seni kim çağırdı dedi. Yukarı Yaratana diledin, ben geldim dedim. Adam bayılacak gibi oldu, bir kişiye yardıma muhtaç görünce, ona yardıma koşun yaklaşımı için geldim, ama eylemin duaya benziyordu dedim.

Değiştirmeye yardım istemedi, beni nasıl uğurladılar, anlatılır gibi değildir.

İnanışlara göre algılar farklıdır. İslam eyleme geç demektir

5/64 Yahudiler dediler ki: "Allah'ın eli bağlıdır." Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin aksine, Allah'ın iki eli de alabildiğine açıktır; dilediği gibi bağışta bulunur. İnan olsun ki, Rabbinden sana indirilen, küfür ve taşkınlık yönünden onları iyice azdıracaktır. Onların arasına, ta kıyamet gününe

kadar düşmanlık ve nefret atmışsızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürür de onlar yeryüzünde yine bozgunculuğa koşarlar. Ama Allah, bozguncuları sevmez

Yorum:

Bazı kişiler dua etmek ile işin olacağını sanırlar. Dua ile sınıf geçme hevesinde olurlar. Başarısız olunca da yanlış dua seçilmiş veya okuma sayısı az denir. Binler sayacak tespihler yapılmıştır. Ben onlara okuduğunuz “yalnız sana ibadet eder, senden isteriz” yaklaşımında, çalışmadan verme olmayacağını, bunun da ancak iyilik, güzellikte olmasını gereğine vurgu yaparım. Anlamsız dua edenler, sevilmez denildiği unutulmamalıdır.

Göç, yolda, yerleşim yerinde, birçok açıdan ortak, ekip çalışması gerektirir. Bu bir iş bölümü ile yapılabilecektir, dua bir plan yapmaktır.

Elbette elini aç, dua et, sınıfı geçemezsin. Ama zihin açıklığı dileyerek dua et, çalış, geçersin.

İnsanlar yaşamı da seyahat gibi, başladığına göre süreçte tamamlansın isterler

47/20 İman edenler derler ki: "Bir sure indirilseydi olmaz mıydı?" Fakat hükmü kesinleşmiş bir sure indirilip de içinde savaş da anılınca, kalplerinde maraz olanların, ölüm baygınlığına tutulmuş bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Onlara uygun olan da odur

Yorum:

Bazı kişiler Kuran Arapça olduğu için, onlara indirildi, bizi bağlamaz demektirler. **De ki** diye başlayanlar doğrudan bize hitap etmiyor mu? Hayır Peygambere hitap ediyor onun yapması gerekir demektirler.

Bir Suudi Arabistan Hekim ile yaptığım telefon konuşmasında, ibadet tapınmadır, benim kendi lisanım ve bilirim dedi. Etimolojik olarak öyle demiyor, çalışarak değer, eser üretmek olarak, emek anlamında geçiyor dedim. Bizde de dayak, dayanak ve destek anlamında iken, onu şiddet, dövme ile eş tutanlar var, yanılıyorlar dedim. İslam'da tapınma yoktur dedim. Senin kültürel yorumun, ama Kuran daha geniş dedim. Sonuç tahmin ettiğiniz gibi telefonu yüzüme, benim kendi lisanımı bana öğretemezsin diyerek kapatmak oldu.

Burada öldürün kelimesi, katil işe eş anlamlı olsa bile, burada olayı, durumu yok eden anlamında ele alınmaktadır. Bir kişiyi öldürmek ile sorun hallolmuyor, eğer onu eğitip, ıslah edilirse sorun çözülür. Bir terör örgütü en çok korktuğu, tövbe edip, karşı adalete, insanlığa sığınan kişilerdir. Onlar derhal öldürülmelidir.

Mücadele edin denilince, istemeyenler az değildir. Musa kavmini dışarı çıkınca istemeyen çok olmuş, sonra hemen Musa tanrısı diyerek buzağı yapmış, tapınmışlardır.

Tanrı yaklaşımında olduğu gibi, gelsin bize yardım etsin, biz bakalım, seyirci olalım

5/24 Dediler ki: "Ey Mûsa! Onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Hadi sen git, Rabbinle birlikte savaşın. Biz şuracıkta oturacağız

Yorum:

Çok güzel, lideri seçin her şeyi o yapsın. Hukuk haklar demektir, bir şeyi senin, kendinin yapması esastır. Birilerini tut, Kuran okusun, anlamını bile algılamadan, yüzlerce hatim indirdim diye mutlu ol. Sen ilk planda ilk giriş, açılış Fatıha'yı oku, düşün, algılamaya çalış, o bile yeterli olacaktır.

Ya sin, ölenin arkasından sağ olanlara okunur, ölüye okunmaz. Ama ritüel olarak anlamadan okumanın üzücü ve sevilmeyen olduğu algılanmaz bile.

Resul tebliğ edici olduğuna göre, ganimet hak eden tüm halka aittir

8/1: *Sana harp ganimetlerini sorarlar. De ki: "Onlar Allah ve Resul içindir. O halde Allah'tan korkun ve aranızda barış ve esenliği kurun. Ve eğer müminler iseniz Allah'a ve O'nun Resul'üne itaat edin!"*

Yorum:

Vergiler hiçbir kimsenin değildir. Bu bir plan ve proje olarak gereken hizmetlere ayrılır. Burada yöneticilere görev düşmektedir. Bütçe kendi ellerindedir ama kendileri değil, topluma, hak edene göre dağıtım yapılmalıdır. İmarlar, eserler üretilmelidir.

Savaşa girip öldürme yerine, korkutmak, ürkütmek yaşayanlara ders olur

8/57: *Eğer onları harpte ele geçirirsen, onlarla birlikte arkalarındakileri de ürkütüp dağıt ki, ders alabilsinler.*

Yorum:

Yakaladığını öldürmek niye, korksun ve kaçınsın, tüm orduyu etkiler.

Kıbrıs çıkartmasında, sınıf arkadaşım Ali Koç, helikopterle inince, ateş altında imişler, tepeye bakıp, burada dost güçler var, bize yardım için ateş açıyorlar, hemen orayı alalım demiş. Bir hücum almışlar. Çok güçlü bir Rum ordusu varmış. Neden kaçtıklarını anlamadık, mermileri bile harcamamışlar dedi. Ölmek için kaçmışlar, silahı boşaltma için vakit kaybetmemişler dedim. Ama biz Türk askeriyiz, esir alırsınız, öldürmeyiz dedi. Ama onlar diri, diri olarak soyup öldürdükleri olduğu için, kendileri gibi sanmışlar dedim. Korku en önemli silah olmaktadır.

Kore Savaşında da düşman tahminen 12 kat üstün, hücumu bekleniyor. Asker huzursuz. Bu açıdan tekbir getirilmesi söyleniyor, bu halka, halka düşmanda korku yaratıyor ve toplu değil, zorla grup olarak saldırıyorlar. Mermi bitiyor, süngü ile savunuyorlar. Süngü o zamanlar askeri yapıdan kalkması düşünülen bir alet, bu açıdan Cin bunu kullanamıyor.

Öç alıcı olmaz yaratılış, sadece yapılanların sonucunu yaşarız

47/4: *Küfre batmışlarla burun buruna geldiğinizde, boyunlar vurulur. Nihayet, onları bastırıp sindirdiğinizde, antlaşma bağını sıkı bağlayın. Artık bundan sonrası ya bir bağışlama ya bir fidyedir. Nihayet, harp, ağırlıklarını yere bırakır. İşte böyle! Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Ama kiminizi kiminizle denemek için böyledir. Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla göz ardı edilmeyecektir.*

Yorum:

Boyun vurulur, aslına bakınca darbe vurulur demektir. İnsanlar akıllanmaları için öldürmek ile değil, eğitim, bir darbe olsa bile gerçek ile karşılaşmaları gerekebilir. Sobada elini yakan kişi ancak algılayabilir.

Öldürdüğünüz kişi ile antlaşma veya fidye olamaz.

Şehitler ölmez denilmesi boşuna değildir.

Savaş sona ermesi için galibiyet değil, antlaşma ile de olabilir

2/192: *Eğer savaşı sona erdirirlerse Allah çok affedici, çok merhametlidir.*

Yorum:

Hedef savaşmak ve kazanmak değil, savaşı sona erdirmek olarak vurgulanmaktadır.

Göç olanlarda bir kazanım olarak görmeli, onları değiştirmek veya asimile etmek değil, bir yeni yapılanma için bir gerekçe oluşturulmalıdır.

Varlık için mücadele etmek, mikroplara karşı immün, aşılama gibi savaş gerekmektedir

2/216: *Hoşunuza gitmemekle birlikte, savaş, üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.*

Yorum:

İmmün sistemde bir bakıma vücut savunmasıdır. Bu açıdan mikroplara karşı aktif savunma olması için aşı en önemli olanlardandır. Sevilmez ama gereklidir.

Birçok savaş yöntemi savaşa hazırlıktır, bu üniversite mezuniyeti sonucunda oluşur, kimse istemez ama bir nevi okul, eğitim yeridir.

Yaratılış olayın farkındadır, bir yere çöp atınca bile onun tahribi yüzlerce yıl gerekiyor

2/244 *Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.*

Yorum:

Savaşın tek amacı, yaratılış, bilim üzere, sevgi ve insanlıkta olmak, iyilikleri paylaşmaktır. Bu bir günlük çalışma amacıdır, o halde savaş her günün işlevidir.

Savaşmıyorsan göç edilmelidir. Bu durumda bir nevi savaş çeşididir.

Birçok kişi varlık için göçü zorunlu görür, ama gidelim deyince de burada iyiyiz derler

2/246: *Musa'dan sonra İsrailoğullarının kodamanlar meclisini görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle demişlerdi: "Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım." Peygamber dedi ki: "Üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak?" Dediler ki: "Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük." Nihayet, üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.*

Yorum:

Yahudiler tarihte 3 defa ülkelerinden kovuldular, zorunlu göçe maruz kaldılar.

Buna karşın şimdi yaptıkları en eski topraklarda işgal ve zorlama ile kendilerinin yerleşmesidir. Fetih, gerçek ortak yerleşme algıları oluşmamıştır. Diğerini sürüp biz yerleşeceğiz algısı vardır.

Eski savaş düzeninde, gruplar ayrı tutulur, çünkü bazılarının kaçacağı düşünülürmüş

3/111: *Biraz eziyet dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşarlarsa size sırtlarını dönerler. Sonra onlara yardım da edilmez.*

Yorum:

Her savaş düzeninde, hücum emri verilince, Türkler askerlerin belirli hududu geçmemesi için önde uyarıcılar konur, Yabancılarda ise, arkaya makineli konur, kaçanlar vurulurlar.

Atatürk geri dönen kişiye sorar, *mermim bitti* der. *Süngü tak hücum* diye karşılık verir. Bu savaşın kaderini değiştiren emir olmuştur. Türk askeri kaçmaz, bu açıdan bilir. Kaçak gösterilenler bir süre sonra geriye döndüğü bilinmektedir.

Mücadele gerekli olursa, çocuk yaştan da başlar, manevi savunma önemlidir

3/121: *Hani, sen ailenden erkenden ayrılmıştın da müminleri savaş için tutulması gereken noktalara yerleştiriyordun. Allah her şeyi çok iyi duyar, çok iyi bilir.*

Yorum:

İnsanların başlarına işler, felaket gelme olasılığında, bir kısmı boş ver der, diğerleri de hazırlık yaparlar. Savaşmak değil, amaç, savunarak hücumdan korkup anlaşma veya geri çekilmelerini sağlamaktır.

Birçok boyut o anda bilinmeyebilir. Geri çekilme, mağlup olduk olarak algılayan olabilir. Buna karşın Türk askeri geri çekilmeyi kabul etmez, güvenmesi gereklidir.

İstiklal Savaşında biz elbet öleceğiz, arkadan gelenler savunacaktır diyen dedemlerdir

3/146: *Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabbe adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pismamışlardır. Allah sabredenleri sever.*

Yorum:

Savaşta mağlup etmek için, düşman beşinci kol kuvveti denilen, kendi aralarında oluşan bazı şeyleri gerçek gibi göstererek vazgeçirmek isterler.

Bir savaşta mermisi biten asker ne yapar? Süngü tak hücum yapar.

Terör örgütlerince ele geçirilen bir karakolda, teslim olmak istemiyoruz, bizi öldürün demişler. Bir yere götürecekseniz biz zorluk çıkarırız demişler. Gerekçe, biz arkamızda teslim olana kişi olarak anılmak istemeyiz. Şehit olarak anılmak isteriz. Devlet tazminat verir, ailemize bakar. Ben eczacıyım, eczane açmam, açsam bile kimse gelmez demiş. Şehit olmuş, rahmetle anılıyor.

Bir savaşta en öneli olana direnmek, ayağını sabit sıkı basmaktır, sabır sonucu belirler

3/200: *Ey iman sahipleri! Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah'tan sakının ki, kurtuluşa erebilesiniz.*

Yorum:

Kore savaşında Türk Birliği Amerikan askerleri artçı koruması imiş. Cinliler bastırınca Amerika geri çekilmiş. Türkler ise reddetmişler. Gece karanlık oluyor, dar koridorda baskına uğrayınca sağ çıkamayız denilmiş. Zırhlı Birliklerde çekildi demişler. Kunuri de kalmış, mevzilenmişler. Arkalarında dağ, önlerinde 12 kat fazla Çinli imiş.

Sonuç belli. Sonucu hazırlayan, sebat etmek, nöbet tutarak belirli yerleri korumak ve mermi bitince de süngü kullanmak, göğüs, göğse savaşmak.

Birleşmiş Milletler eğer bir ülkede zulüm varsa, askeri müdahale öngörmektedir

4/75: *Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!*

Yorum:

Zulmü görüp mutlu olmak olamaz.

Yakınımızda bir aile iki çocukları olmasına karşın, çocuk evlatlık edinmek istemişler. Sosyal Çalışmadan aradılar, sizin yakınınızda olan, sizin tanıdığınız bir aile çocuk almak istiyor, siz

ortada bir insanlık dışı davranış olsa, müdahale edeceğinizi biliyoruz. Size güvenerek uygun gördük dediler. Bunu aile ile de paylaştım. Gece ağlamaları oluyordu, onlara bu normaldir, fazladan sevgi göstererek çözebilirsiniz dedim. Mutlu oldular.

Yaşam mücadeleye halkasıdır, bu yaratılış üzere olmalı, benlik, arzulara dayanmamalıdır.

4/76: İman edenler Allah yolunda savaşır; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşır. O halde, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.

Yorum:

Mücadele çeşitlidir, bunlardan biri sevgi, insanlık, etik ilkeler ile yolda yürümek iken, diğeri de zarar ve zulüm yapmaktır. Tarih bir süre başarılı oldukları gibi görünse de olaylı bir şekilde yok oluşlarını izlemiştir.

Savaş toplu değil, bireyseldir, başkası farklı yapabilir, biz ona emsal, öğüt vermeliyiz

4/84: Allah yolunda savaş. Kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah, küfre sapanların gücünü kırar. Allah, kuvvetçe daha üstün, cezalandırmada daha güçlüdür.

Yorum:

Esas büyük savaş kendi içimizde, benliğimizdedir. Zalime karşı çıkmayan bir benlik mağluptadır.

Burada tanımlanan, darbe, yok edilesi şeklindedir, öldürme eylemi olamaz

5/33: Allah ve resulüyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası şudur: Öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir yahut buldukları yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

Yorum:

Burada yaklaşımların kesilmesi, yok edilmesi somut yerine soyut anlama ele alınmaktadır. Amaç, terbiye ve ıslah ise, zamanımızda da ancak elinde sizi öldürmek için silah atan kişi vurulabilir.

Çanakkale’de Anzaklarla kan kardeşi olmamız, öldürmek için değil, şartlar gerekirse yapılmış, bakılmış, su, yiyecek verilmiş, konuşulmuştur. Yardım ve tedavi de edilmiştir.

Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmekte, bir insanı kurtarmak da tüm insanlığı kurtarmak diyen Kuran yaklaşımında burada canı almak değil, eylemi ortadan kaldırmak olarak yorumlanmaktadır.

Eylem yapacak ayakları, eylemlere karşı eylem ile yok edilmesi, eller de eylem yapmalarının önlenmesi olarak irdelenmektedir.

Burada sürülme boyutu, Ermenilere Osmanlıların yaptığı gibi, Amerikalıların Japonlara yaptığı gibi belirli yere yerleştirilmeleridir.

Barış yapamıyorsanız, burada işiniz yok demektir. Aynı şekilde göç ile gelenler sanki çatışanlar olarak gösterilerek sürülmeye çalışılması, karşı propaganda işidir, gerçekte pek alakası olmaz.

Bazı mücadele sırasında sizin tarafınızda bile görünen, ama inanmayana güven olmaz

8/14: *Ey iman edenler! İnkâr edenlerle savaşmak üzere karşılaştığınızda, sakın onlara arkalarınızı dönmeyin!*

Yorum:

Bazı kişiler sizinle hemfikir olmayabilirler. Anlayışla karşılanabilir ama onlara arkanızı dönmeyin, boş anda vurmak isterler.

Arkadaş, arkasında taş gibi duran, dayanan kişi demektir, arka dönülmez, korunur

8/16: *Her kim böyle bir günde, savaşmak için başka bir yer tutmak yahut başka bir birliğe katılmaya gitmek dışında onlara arkasını dönerse, Allah'tan bir gazaba çarpılmış olur. Varacağı yer cehennemdir onun. Ne kötü varış yeridir o!*

Yorum:

Bir işe, mücadeleye girerken, arkadan darbe yememeğe dikkat edilmelidir. En zayıf nokta budur.

Fitne arabozucu demektir, bunun gibi, konularla mücadele bilgi vermek ile edilmelidir

8/39: *Fitne kalmayınca ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Vazgeçerlerse kuşkusuz ki Allah, ne yaptıklarını iyice görecektir.*

Yorum:

İtirazlar sonra fitneye dönebilir. Fitne siz kendinizi açıklama fırsatı verir.

Bir savaşta korku, baştan kaybedilmek demektir

9/13: *Yeminlerini bozan, resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer mümin kişilerseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan, Allah'tır.*

Yorum:

Göçe zorlayan için daima bir mücadele gerekir. Gerekçeleri kabul edilir olamaz, eğer suçlu iseler mahkeme etsinler, niye öldürme, göçe zorlanıyorlar ki.

Bir konuda mücadele, ithama karşılık vermek, bir nevi toplumu uyarmak demektir

9/14: *Savaşın onlarla ki, sizin elinizle Allah onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırın.*

Yorum:

Bir mücadeleye girerken, karşı taraf size aşağılamak ve tenkit etmek için yaptıklarının kendilerinde olması ile perişan olurlar.

Yaratılışa, insanlık ve sevgiye karşı olanlarla ömür boyu mücadele edilir

9/29: *Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.*

Yorum:

Bir kişiyi kendi inancından ve yaptıklarından vaz geçirilmeyebilirsiniz. Bu durumda suç işlememesi ve düzeni bozmamaları için uyarmalı ve buna göre gerekirse cezalandırma yapmalısınız.

Yunan adalarında göç edenler, bir sahile kapatılmış, dışarı çıkmaları yasak imiş. Burada denizde yıkanıyor, elbiselerini bile burada yıkıyorlar. Belirli dükkanlardan beslenmeleri için aldıkları da kendi paralarının dövize çevrilmesi ile oluyor. Telefon ile para istiyorlar. Yardım yok, yerleşme hizmeti yok, sadece orada oturuyorlar.

Bir bakıma onlardan bir yaşam ücretlerini ödemeleri ile kalmalarına izin veriliyor. İletişim ve ilişki yasak tutulmuş. Kısaca hapisler. Göç denemez.

Devam eden yaşam mücadelesinde, istirahat bile etkin olmak gereklidir

9/36: *Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Eskimez din işte budur. Artık o aylar içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekûn savaşın. Şunu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir.*

Yorum:

Bazı günler istirahat edilmelidir.

Çevrenin korunması için gereklidir. Balıkların yumurtlaması, kuşların yuva yapması için avlanmamalıdır.

İnsanların birbiri ile tanışma ve iletişim, kongre, konferans ve hac etmek için gereklidir.

Mücadele ancak aynı felsefede olan kişilerle birlikte yapılır

9/83: *Bundan böyle Allah, seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse şöyle söyle: "Benimle birlikte asla çıkmayacaksınız, benimle birlikte herhangi bir düşmanla savaşmayacaksınız. İlk defasında oturup kalmayı yeğlemiştiniz. O halde geri kalanlarla birlikte oturadurun."*

Yorum:

Mücadele ancak ortak düşüncede olanlar ile yapılır.

Bir yerde insanlık dışı, nefret, sevgi dışı oluşum varsa, orada bulunulamaz

9/107: *Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük/gerçeği örtmek için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!" diye gerile, gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancılardır.*

Yorum:

Bazı yerler ibadet için değil, grupları propaganda niyetli toplanması içindir. Din ve inanış bundan sık kullanılan gerekçedir. Dikkat edilmelidir.

Mücadele çok boyutludur, uyurken bile savunma boyutu akla gelmelidir

9/122: *İnananların hepsinin birden savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grubun dinde derin bilgiler edinmek ve sefere çıkan topluluk geri döndüğünde, korunmaları ümidiyle onları uyarmak için arkada kalmaları gerekmez mi?*

Yorum:

Bir araba sürülürken, yolcu olmadan şoför ne yapsın? Dolayısıyla hizmette sadece yapan değil, tüm bireyler önemlidir. Eksikliğinde ise işlev olmaz, oluşamaz.

Sizin yanınızda bile olsa, insanlık dışı olur, fikirler bile mücadeleyi gerekli kılar

9/123: *Ey iman sahipleri! Küfre sapanların yakınızdaki bulunanlarıyla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Şunu bilin ki Allah, sakınanlarla beraberdir.*

Yorum:

Düşman, ilk planda sizinle birlikte olanlara takılırlar, onlara ikna yoluna giderler. Bu açıdan yanda olanlara dikkat edilmelidir.

Yaratılışa bakınca, savunma çok çeşitlidir, her türlü korunma, tedbir önemlidir

16/81: *Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki, O'na teslim olup esenliğe ulaşabilesiniz.*

Yorum:

Yaratılışın her boyutu, varlığı, simgesi bilim üzere iseniz, size yardım eder.

Eylem önemlidir, söz değil, eylem ile aktif yapılanlarla irdelenebilir

24/53: *Yeminlerinin olanca gücüyle Allah'a ant içtiler ki, sen onlara emredersen mutlaka savaşa çıkacaklar. De ki: "Anmayın! Örfü uygun bir itaat yeterli! Allah, yapmakta olduklarımızdan haberdardır."*

Yorum:

Yürüyelim diye gezmeye çıkarken, birisi ayağım ağrıyor, istemiyorum gibi nedenler söylerse oluşamaz. Menfaat olsa bile, o zaman yürümenin zorla olması da kabul edilmeyeceği için, kendiniz tek başın yürürsünüz, çünkü yürümeye, faydasına inanmaktasınız.

Sayılar ile güçlü olan değil, gönül ve akılda, bilimde olan üstün gelir

27/33: *Dediler ki: "Biz çok güçlüyüz, çok yaman savaşırız. Buyruk senin. Ne karar vereceğini sen bilirsin."*

Yorum:

Kuvvetli olmak, sayı ve rakam ile olabilir. Ama asker boyutu olmadan bu gerçekleşmez.

Tembellik, başkasından beklemek ile değil, kendi el çalışman ile kazanabilirsin

33/18: *Allah, içinizden hem tembellik edip hem de başkalarını geri bırakanları ve kardeşlerine, "Hadi, bize gelin!" diyenleri biliyor. Zaten onlar savaşa/zora çok az gelirler.*

Yorum:

Bazıları diğerlerini teşvik eder ama kendileri yapmazlar. Bir depremde yardım eden az, ama yardım ettim diye çok fazla olabilir.

Hizipleşme, galip gelinmese bile hiziplerini ekmeye çalışırlar

33/20: *Düşman hiziplerin gitmediğini sanyorlar. Düşman hizipler gelecek olsalar, bunlar isterler ki, Bedevî Araplar içinde bulunsunlar da sizinle ilgili haberleri sorsunlar. Şayet içinizde bulunsalardı, pek azı müstesna, savaşmayacaklardı.*

Yorum:

Düşman, karşı hizipler hiç gitmez. Onlardan bilgi vermek ile bize faydalı hale getirebiliriz.

Mücadele temelde yetişmiş, okumuş, eğitilmiş kişinin işidir

43/18: *Süs içinde yetiştirilen, fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı, öyle mi?*

Yorum:

Süs, hatta tem eğitilmiş kişiler, savaşmayı, bir insanlık olarak görürlerse güçlü destek verir ve katılırlar.

Savaşta kaçanalar, barış diyerek, ülkelerinde sorun çıkarırlardır

47/22: *Demek, iş başına gelecek olsanız/savaşta geri kalacak olsanız, ülkede fesat çıkarıp rahimleri parçalayacaksınız.*

Yorum:

Savaşta kaçım demek yerine, savaşın anlamsız ve hata olduğu, barış peşinde koştuklarını ifade ederler. Bunun zalime destek olduğunu fark ederler ama bir fayda da beklerler.

İnananlar aralarındaki sorunları konuşarak çözmeli, anlaşmalı, savaş yapmamalıdır

49/9: *Müminlerden iki zümre çarpıştırlarsa, onların aralarında barışı hemen kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasında adalet ve dürüstlikle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.*

Yorum:

Kardeşler arasında anlaşmazlık olabilir, bu bana daha az veya daha fazla oldu kavgalarıdır. Burada birey hakkı gözetilmelidir. Kısaca azgınlık edene dur denilmelidir. Olay taraf olmak değil, bir hakkı diğerinin gaspını önlemek olmalıdır.

Bazı kişiler uyum sağlamak için söyledikleri yalandır, uyutma eylemini yaparlar

59/11: *Görmedin mi o ikiyüzlülüğe sapanları ki, Ehlikitap 'tan inkâra giden dostlarına şöyle diyorlar: "Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız, yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz." Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdır.*

Yorum:

Bazı kişiler burası uygun değil der, siz çıkınca da yerleşirler. Özeti, zalime uyulmaz, güvenilmez.

Bazı kimseler toplumda gerekli iken yardım etmez, hatta arkalarını dönüp kaçarlar

59/12: *Eğer çıkarılırsalar onlarla beraber çıkmazlar; eğer savaşa maruz bırakılırsalar onlara yardım etmezler; yardım etmeye kalksalar da mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardım edilmez.*

Yorum:

Güvenilmeyen kişiye kim inanır, söz verir?

Benlik ve menfaat mücadelesi zalimler arasında büyüktür, birlik sanılmamalıdır

59/14: *Onlar sizinle toplu halde değil ancak müstahkem kaleler içinde yahut duvarlar arasından savaşabilirler. Onların kendi aralarındaki kavgaları/çıkılmazları/bunalımları çetindir/ciddidir. Sen onları birlik/beraberlik halinde sanıyorsun, oysaki onların kalpleri darmadağınık/parça parçadır. Böyledir; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur.*

Yorum:

Bazı kişiler sizinle mücadele için, makamını, zenginliği ve imkanını kullanmak ister. Birçok Tıp veya diğer profesörler besin ve beslenme hakkında TV konuşmaları olmaktadır. Bunlarla birlikte olunmaz, dedikleri de yapılmaz. Aklını işleten kişiler bunlara uymaz.

Dost olmayan ama, savaşmayan, göçe zorlamayanlara yardım ile haklarını verilmelidir

60/8: *Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.*

Yorum:

Aynı görüşte olunmasa bile kabul eden ile savaşılmaz. Almanya'ya işçi olarak gidenler, orada savaş yapmadılar ama benliklerini kaybetmediler, Alıncı oldular ve varlıklarını yeni yapı ile güçlendirdiler.

İnanışı bahane eden, göçe zorlayan, bu konuda yaklaşımı olanlar dost olamazlar

60/9: *Allah sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkararak, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan/onları işlerinizin başına geçirmekten yasaklar. Onları dost/yönetici edinenler, zalimlerin ta kendileridir.*

Yorum:

Burada sizin inancınız size, benimki bana yaklaşımı içinde ise, din hakkında savaşan demek, bireyin bağımsız, bağlantısı hali ile kendi inancını, zorla be baskı ile değiştirmek, ona belirli kalıpları kabul ettirmek olmaktadır.

Kısaca göç olmasını zorlayanlar dikta rejimini kabul edilmesi anlamında olup, bu nedenle bu ülkelerle de dost olunmaz.

Dost olmamak demek, savaş etmek değil, onlara belirli imkanları sağlamamak olmalıdır.

Bu Evrende savunulan, birlikte mücadele edilenler, sevgi ve insanlıkta olmalıdır

4/109: *Diyelim, siz onlar için dünya hayatında mücadele verdiniz. Peki, kıyamet günü Allah'a karşı onlar için kim mücadele verir, onlar hakkında kim vekillik yapar?*

Yorum:

Dünya yaşamı ötesinde, tüm varlık olarak yapılanlar da önemlidir.

Bir kişi çevreyi kirletti, kendi mutlu oldu diyelim. Ama oluşan zararın hesabı bir şekilde sorulacağına inanılmalıdır.

Bazı kişiler Kuran yerine başka ifadeler ile istediklerini yaptırmak isterler, insanlıkta olun

6/121: *Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için ebetteki vahiy gönderirler. Eğer onlara boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir*

Yorum:

Bir eylem, bir yaklaşım eğer insanlık, sevgi üzere, iyilik ve hayır için yapılmıyorsa kabul edilemez. Gaddar, kan dökmek veya felaketten çıkarılanlar gibi olanları ganimet kabul edip yemek, kullanmak kabul edilemez.

Bir süreç, bilim dışı iddiaları olanları, büyücüyüm diyenler dinlenir, sonrası boştur

*13/13: Gök gürültüsü O'nu **hamt** ile tespih eder; melekler de O'ndan ürpererek. Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Allah, tuzak Kur'anların hilelerini başlarına geçirmede çok güçlü olduğu halde, onlar O'na karşı mücadele edip duruyorlar.*

Yorum:

İnsanlar bir açıdan doğada afet denilenleri de yararlı boyuta getirerek kullanılabilirler. Rüzgâr, rüzgâr değirmenleri ile enerji oluşturanlar hale gelebilir.

Varlık, yaşamak için, kendisini savunmak için, adam öldürene bile suç verilmez

16/111: Gün olur, herkes kendi nefsi için mücadele eder ve herkese, yaptığı için karşılığı tam tamına ödenir; onlar asla zulme uğratılmazlar

Yorum:

Birey başkasının değil, kendi yaptığı için karşılığını alır. Zalime sessiz kalmak, bile kabul edilemez. Yapılan değil, yapılmayanlardan da sorumluyuz.

Yapılacak savaş değil, bilim ile, öneri, öğüt ile sevgi ve güzellikle mücadele etmektir.

16/25: Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğüt ile davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.

Yorum:

Bizlere verilen öğüt: a) Barışa yönelik, güzellikle ve iyilikler yoluna hikmetle, karar, özel, özgün yaklaşımla devam et, b) Güzel bilgi, öğüt, danışmanlık al, c) Hep birlikte ona göre yaklaş demektir.

Hekimler de hasta takibinde benzer yaklaşımı yapmaktadırlar.

Sanki veri varmış gibi, gündüz gece olmuş gibi konuşanların amacı sorgulanmalıdır

22/3: İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her inatçı-kaypak şeytanın ardı sıra gider.

Yorum:

Bir toplantıda bir hoca, İlahiyat Fakültesi Mezunu, cenaze namazı hakkında olmaz diye bir kesin hüküm söyledi. Enişte, eczacı, cenazede hoca meftuna dua, hayır ve diğer şekilde hitap eder, cenaze zaten tam namaz şeklinde değildir, Fatiha bile sonra okunur dedi. Peygamber bile 16 kişi ile kılınmış, sonra gruplar ile kılınıştı dedi. Hoca, bize verilen bilgi, bir tarikat bilgisi imiş, Kuran destekli olmadığı için mahcup oldum, özür dilerim dedi.

İlim kaynağı Kuran ise her seferinde ona başvurmalıdır.

Bir fikir varsa, dayanak, gerekçe olmalıdır, bunlar olmadan konuşanlar boşa söylerler

22/8: İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur

Yorum:

Birçok kişinin algılamadığı, doğrusu algılamak istemediği bir boyut vardır. Allah tanrı, tek tanrı değilse, tanrı nerededir?

Bir tapınacak, isteyecek, insan gibi bir varlık isterler.

Göbekli Tepe seyahatinde eski Kültür Bakanı ile irdelememizde, çok eskiden soyut Tanrı kavramı varken, atalara tapma, doğal afetler ve sonra koruyan, doğurgan dişi, daha sonra erkek, tanrılar ve sembol ve çizgilere geçildiğini algıladık. Balıklı göl yapısında mezarlara tapınan, kendilerince namaz kılanları gördük.

Şahadet getirirken ve tanımlarken bile: La-İlah=İlah yok, İlla-Allah=ancak Allah vardır denilirken, başka tanrı yoktur eklenmiştir.

Hristiyanlığın ilk klişelerinde hiçbir ikon yok iken, sonra 3'lü daha sonra da birçok hazret eklenmiştir. Camilerde de yazıtlara bir farklı kutsallık getirilmektedir.

Bazı kişiler sizin aleyhinize her türlü çabayı gösterir, karşılık vermemelidir

22/68: *Seninle mücadele ederlerse şöyle de: "Yapmakta olduklarınızı Allah daha iyi bilir."*

Yorum:

Başımıza gelir, birisi hakkınızda bir iddia ortaya atar. Bunun alakası olmaz, ama bazı kişiler doğru sanır size gelir sorarlar. Yaratılış üzere olanlar ortaya çıkar ve siz taktir edirsiniz.

Memur sınavı yaptık, aynı puanı almış, kopya çekmişler, nasıl müsaade ettiniz diye bir Eczacı geldi. Bilgisayar ile kontrol ettik, farklı binalarda sınava girmişler. Bir küfür etti, beni tuzağa düşürdüler dedi.

Bir fikir, düşünce gerekiyorsa, Kuran çeşitli yoldan kaynak olabilir

29/46: *Ehlikitapla, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O'na teslim olanlarız."*

Yorum:

İnsan türü tek olduğuna göre, tarihsel boyutta birbirinin tekrarı ve göç olgusu ile yayılım olduğuna göre, hikâye aynı ama bireylerin yorumu farklıdır. Destanlar, epik hikâyeler ve bazı fantezi katılan boyutlar aynıdır.

Doğada bilim, yaratılış aynı olacağı, belirli doğa yasalarının geçerli olacağına göre, insanların algısı değişik olabilir.

Bir arkadaş, lisede iken gittiğim oğlak çevirmeyi sordu. Tek başına bir oğlağı yemişim ve sallandığım ağacı göstermişler, imkânsız dedi. 1) 9 kişi oğlağı yedik, bana bir parça ayırdılar ama aslanlar gibi, aç kurtlar gibi saldırdık yedik dediğim için benim üstüme kaldı. 2) Aradan 30 yıldan fazla zaman geçtiğine göre, o zaman da yüce olan ağaç, şimdi nasıl olmuştur dedim. Destan böyle oluşur dedi, zaman ve olay doğru ama farklı açıdan irdelenir dedi.

Mücadele gönül kazanma yolu olmalıdır.

İnsanlar akıllarını kullanır, düşünürlerse, yaratılış emirlerindedir, karşı niye çıkıyorlar?

31/20: *Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür-görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder*

Yorum:

Yaklaşım olarak Turgut Özal ve Dođramacı ile Mille Eğitim Bakanı Orhan Ođuz'a verdiđim söz geređi, Köy Enstitüleri modelinde yapılanma yapacađım. Bu olanaklı deđil mi?

Birisine “Göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür-görünmez nimetlerini üstünüze saçtı” Kuran hükmüdür dedim ve İnşallah denildi.

Tarihte zalimler bir süre zulüm gösterir, sonra yok olurlar

40/5: *Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Onlardan sonra gelen oymaklar da. Her ümmet kendilerine gelen elçiyi yakaladılar diye uğraştı. Ve hakkı işlemez kılmak için yanlış/tutarsızlığı esas alarak mücadele ettiler; nihayet onları yakaladım. Nasıl olmuştu azabım?*

Yorum:

Deđişim temelde her kabile grup ve kültürde istenilmez. Kendi halkı bile olsa, buna inanmak istenmez, mevcut düzen korunması istenir.

Göçler bu boyutta en baştadır. Almanlar kendi kalkınmaları için Türk işçileri aldılar, kalkındılar ama sevmediler, ama Türkler ekonomilerinin temel unsuru oldu.

Bazı kimseler çeşitli boyutlar ile Kuran dışının kabulünü isterler

40/35: *Kendilerine gelmiş bir kanıt olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin durumu hem Allah katında hem de inananların katında büyük bir öfke konusu olmuştur. Allah, tüm zorba, kibirli kalpler üzerine işte böyle mühür basıyor*

Sihirbazlar

Yorum:

Zamanımızda Kuran ayetini sunup, arkasından ancak, lakin, ama gibi ekler ile ön kısmını boşa çıkarılan konuşmalar olmaktadır.

Büyü ve sihre inanamayın ama, birisi size büyü yaparsa bu duayı okuyun, elinize üfleyip, vücudunuza silin. İyi güzel, hani büyü ü yoktu?

Tanrı ve ilah yoktur, Allahtan başka, tek tanrıdır: **alakhraa** Arapça başka demektir, Kuranda böyle bir kelime yoktur. Akılları söylense bile vaz geçmiyorlar, geçmezler deniliyor.

Miraç'ta peygamber uçmamıştır, Kuran bu şekilde yorumlanamaz.

Hz. İbrahim ođlunu kesmeye çalışmamış, bildiri sunmuş, beraberce alınlarını secdeye sunmuşlardır.

Birçok bilimsel veri, sanki bir farklı boyut, mucize şeklinde sunulması, sanki anlamını kaybedecekmiş gibi yaklaşım anlaşılammaktadır. Ancak yaratan onların gönüllerine mühür basılıdır demesi, zavallılar diye acımak gerekiyor.

Her göç bir destan yaratır, bu abartılarak anlam karıştırılmamalıdır.

Mücadele, yaratılış, bilime karşı çıkana olur, mutlaka sert karşılık verilmelidir

66/9: *Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!*

Yorum:

TCK göre 279 ve Sağlıkçılar için 280. Maddesi ortada bir suç görülürse, mutlaka ihbarının gerekli olduđu, yapılmıyorsa suçlu kabul edildiđidir.

Kısaca bizlere suç durumunda mücadele etmek bir görevdir, yapmazsak da bireylere ve topluma karşı başta suçlu oluruz.

Bir toplum, grup göçüyorsa, buna neden olanlara karşı çıkmak da bu kapsamda olmalıdır. Hangi hakla zulüm yapıyorsunuz denilmelidir.

Sonuç

Göç neden olur diye kısaca bakınca, varlığın devam etmesi için, uygun yerlerin bulunmasıdır. Bu bir varlığın, var oluşun nedenidir.

Bizler de yeni iş, yeni eş, yeni aş gibi gerekçelerle bir yerlere gittik, orada yerleştik, düzen kurduk ve hayra, barışa işle yapmaya çalıştık.

Gidilen ulaşılan yerlerde sizleri istemeyebilirler. Yaptıklarınızı ben niye yapmıyorum, o da yapmasın diye hırslanabilir, size zarar vermek isteyebilirler.

Temel boyut barışta, barışı sağlamada olmalıdır.

Başka bir seçenek te yoktur.

Kaynaklar

- 1) Sözlük araştırması: nedirnedemek.com.tr
- 2) Kuran: Kuranı Kerim çözümü, www.ahmedhulusi.org. 2008.
- 3) Kuran, Türkçe: Y. N. ÖZTÜRK, Kur'anı Kerim Meali. www.yeniboyut.com/meal.asp.
- 4) Kuran Okuyan. Mehmet Okuyan Meali, internetten