



M. A. AKŞİT Koleksiyonundan/Collection

8

Sevgi ve Kardeşlikte Paylaşım içinde Olmayan Savaşır *

M Arif AKŞİT**, Filiz YAVUZ AFŞAR***

*F. Yavuz, Afşar önerisi ile Su savaşları konusu eklenmiştir.

** Prof. Dr. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji Bilim Dalı, Pediatri Genetik

*** Prof. Dr. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmektir¹. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın (6/151), ayrıca "beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım (5/28), diyen bir neslin bireyi olarak nasıl savaş açılır, savunma dışında savaş haklı olarak görülür. Anlaşma, hakları hak edişe göre paylaşma, ortak menfaati gütmeye varken, bu mücadele niyedir?

*Su, savaşların ana nedeni olacaktır, gücü elinde bulunduran bu bakımdan gerekçe göstermektedir. Uluslararası antlaşma değil, kendi kazanççı temelinde, güç bende, **Heman** mantığı yürütmektedir.*

Su yaşam için, varlık için gerekli ise, giderek azalmakta ise, buna sahip olmayanın güçlü olamayacağı belirgin olunca, paylaşma, insanlık ve kardeşlik gibi kavramların olmadığı, ben güçlüyüm, ben alırım, vermesen de alırım mantığı ile yaklaşım, su gerekçesi ile savaşları gelecekte kaçınılmaz olarak görmektedir.

Bu makalede bazı su yolları ile oluşan çatışmalar temelinde, geleceğe bir varsayım yapılacaktır

Özet

Sevgi ve Kardeşlikte Paylaşım içinde Olmayan Savaşır

Amaç: Su yaşamsal açıdan gerekli ise, buna sahip olanların da güç oluşturmaları bir kaçınılmaz boyut olduğuna göre, hakimiyet kurmak için su, paylaşılmalı veya doğrudan veya dolaylı olarak çatışma, savaş konusu edilebilmektedir. Bu Makalede bu konu irdelenmektedir.

Dayanaklar/Kaynaklar: Öldürmeme konusu Kuran temelinde alınarak, Google/Yandex görsel ile Wikipedia desteği ile konu irdelenmektedir. Hakimiyet konusu Turgut Özel tarafından Rektörlere iletilen konferanstan yararlanılarak sunulmaktadır.

Giriş: İnsanların varlık için mücadelesinde Kültürel yapıları öne çıkmaktadır. Özellikle gücü elinde bulundurmaya isteyen Global Dünyada, su paylaşım değil, çatışma konusu olacağı görülmektedir.

Genel Yaklaşım: Öncelikle su, su kaynakları ve yer üstü, yer altı boyut ile oluşumlar temel alınarak, güç, hakimiyet konusu altında suyun etkisi işlenmektedir.

Başlıca boyutlar: Su, üretim ile ilintili olduğundan, ürünlerin de ekonomik bir güç olduğu algısı ile, su kaynakları, ekili alanlar ile gelecekteki boyut ortaya konulmaktadır.

Yaklaşım: Su kaynakları ile coğrafi yapı bağlantısı ile, gelecekteki yapı ve çatışma olasılığı ele alınmaktadır.

Yorum: Su giderek daha kısıtlı olacak, tüm bitki ve hayvanların suya gereksinimleri ortada olduğuna göre, hakimiyet paylaşım veya çatışma olarak oluşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, hakimiyet, paylaşım

Outline

The One, who is not in love and not any friendship for sharing being in war.

AIM: Water is essential for life and who has the owner be at the regulative state. Governmental dominance be required for sharing the water or owner of it. Thus, being in conflict, and at war conditioning. This fact is evaluated at this Article.

Grounding Aspects: Murdering is depending on Quran indications, and Graphics and other presentations from Google and Yandex. Some information is taken from Wikipedia. When Author be establishing Rector, the dominancy of the World is given as conferences, by the President T. Özal.

Introduction: Human being, as presence, the dominancy be by the cultural perspectives, thus, water is the primary functional, grounding one. At his Global World, it is going to be a conflict.

General Considerations: Water is also important for productivity, crops, and animal farming also industrial usage. Economic power be depending on water consumption, so, if you want to be a dominance, you must be an owner of water.

Proceeding: The relation of geographic findings and water supply, conflict be as coming fact.

Conclusion: Water is going to more scare, so, requirement of water is obvious, if not be in sharing, the conflict and warfare be coming to be happened.

Key Words: Water sources, dominance, sharing.

Giriş

Bazı Devletler, kendilerini Global Evrende, en güçlü olarak kabul ettikleri için, özellikle Yüksek Teknoloji Kültürü yapısı içinde olanlar, tüm diğerlerini hakimiyet altına tutmak isterler. Bu açıdan emirleri ile sistemi kontrol etmek, onların verilen görevi gibi görürler. Birleşmiş Milletlerin 5 Daimi Üyesinin kararlar üzerinde tamamen kontrol etmesi bunun bu düşüncenin bir ispatı olmaktadır.

Tüm çatışma alanlarına bakıldığında, zamanımızda ilk neden su değilken, petrol öncelikli gibi görünse de giderek bu su tarafında yönelmesi beklenmektedir.

Mercedes, "F" serisi arabalarda, enerjiyi suyu hidrolize edip, oluşan hidrojen ve oksijeni yakması ile hareketini sağlamaktadır. Kullanılan su, atık olan ise su buharı olmaktadır. Burada Bor madeninin katkı olarak önemi ortaya çıkmaktadır.

Güçlü Olmak

Güç (Wikipedia)² ... Birim zamanda yapılan iş miktarı enerji, iş yapabilme kabiliyeti, kapasitesi; **güç** ise, belli bir işi yapmanın hızıdır. Bunu sosyal boyut olarak da ele alınabilir. Bunu kültürel algı boyutunda ele alırsak.

Güvenç³ tanımlaması ile Kültür başlıca 5 grupta toplayabiliriz.

- 1) **Kabile Kültürü:** Birey hakim olmak için kabile reisi olmak ister. Bunun için, güçlü, savaşçı olmalıdır. Aile birimi içinde de güç kullanma, dayak ön plana çıkar. Ben istedim, yapacaksın temel gerekçedir. Birey gücün neferi olunca, lider nefere bağlı olur.
- 2) **Tarım Kültürü:** Gelenekler önceliklidir, bu açıdan bir gelenek uydurup, buna göre davranıyorum diyerek, gerekçe ile sorumluluk üstünden atılmakta, bir hakim, polis gibi düzeni sağlama görevi yapılmaktadır. Emir, gelenek, demiri keser buradan oluşmuştur.
- 3) **Endüstri Kültürü:** İşin ve işlerin devamlılığı esas, bu açıdan bozguncu ve anarşistlerle mücadele edilmelidir.
- 4) **Yüksek Teknoloji Kültürü:** Ben güçlüyüm, istediğimi yapacaksın, kabile kültürü şeklinde ama tüm Evren çapında olmaktadır. Rıza almadan emir ile işler yürümez ama algılanmaz.
- 5) **Birey Hakkı Kültürü:** Ne istiyorsun, o olsun, ama o olursa olumlu ve olumsuz taraflar bunlar, sorumluluk senin, rıza sana ait denilmektedir.

En yüksek güç, bireyin rızası ile olandır, bunu sağlamak için, bilimsel gerekçe ve dayanaklar olmalı, empati metodu, etik ilkeler gibi birçok boyutun bütünleşmesi gerekir.

Sevgiden daha büyük bir güç, bu Evrende ortaya çıkmamış ve gözlenmemiştir. God is Love (John 1 4:8) İncil sözü⁴ anlamlıdır. İnsanların özelliği olarak vurgulanan “Sevgide çok kararlı ve taşkındırlar” sözü de Kuran¹ (2/165) temelindedir.

Hakimiyet

Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir, demokrasilerde tanımlanan sözdür, daha doğrusu Cumhuriyet tanımlamasıdır. Gücün Millette olduğu, ancak toplum yapısı yerine birey hakkı olması zamanımızda oluşan öngörüdür. Gruplar, halktan kopabilmektedirler.

Evrene Hakim olmak için ele geçirmeniz gereken boyutlar özet olarak aşağıda sunulmaktadır. Turgut Özal döneminde, rektör iken, bizlere sunulan konferans temelindeki notlardır.

- 1) **Havalara Egemen olmak:** Rusya, daha sonra Çin ve bu yaklaşım içine giren Türkiye dahil, uzay boyutu ile havalara egemen olan, olaylara da hakim olur yaklaşımı öne çıkmıştır. Dünya genelinde füze boyutu frekans ve lazer güdümlü iken, füzeden görüntü alarak hedefi bulma ile, roketlere müdahale etme olanağı kalkmıştır. Türkiye'nin başarısı görerek vurma metodu ile 10cm hata ile onlarca roketi bir anda kullanmasıdır. Diğerleri 1-15 metre hatalı vurmaktadır.

Kıbrıs harekatinde da 3 helikopter yerine yüzlerce birden hareket yapılmıştır. 4Km menzilli uçaksavarlardan kaçmak için 6Km yukarı çıkarak geçmişlerdir, askerler havasızlığa tahammül etmişlerdir. Atatürk “İstikbal Göklerdedir”, geleceğin havada olması vurgusu önemlidir. Amerika, bu konuyu öncelikli sunmakta, hiçbir rakibin hava gücü olmasını istememekte, kendi kontrolünde olmasını istemektedir. S-400 bu açıdan onlara göre engellenmelidir. Örneğin Stinger Füzesi, 1970 yılında kullanıma girmiş, 1980 yılında NATO'ya ilk teknoloji verildiğinde dördüncü sürümü/yapımı söz konusu idi.

- 2) **Karalara Hakim olmak:** Bir askeri hareket karalara hakim olmadıkça, hava hakimiyeti yetersiz olacaktır. Bu açıdan Amerika hava hakimiyeti ile ele geçirdiği yerlere terörist dediklerini, sonra kendi hakimiyetini kabul etmeleri ile bunlara farklı ad vererek onlara vermektedir. Bunları yok etmek kolay olacaktır. Vietnam dahil Amerikan kara askerlerinin başarılı olduğu yer bilinmemektedir. Bir süre silah gücü ile hakim olmakta, oraları sömürmekte, daha sonra ise sulh sağlayamamaktadırlar. Halkı ikinci sınıf görmesi, onları hizmetli gibi kullanması ile hakimiyet sağlamamaktadır. Türklerin yapısı ise, kendi yapınıza karışmam, sorun çıkarırsanız gösteririm demektir. Kudüs meselesinde, bir hikaye vardır, Türk Vali/Paşa, 3 dinin elemanlarını toplamış, biriniz Cumartesi, Diğeri Pazar, Öteki de Cuma demiş, hadi bir gün de ekleyeyim, iki gün sizin olsun. Bir gün de Devletin, tüm yapılanları yıkarım demiş. Sorun çıkarmayın demiştir. Halen Hristiyanlar

sorunları için Türkiye ile görüşmekte, onlardan destek almaktadırlar. Amerika için karalara hakim olmak, asker olmasdır.

- 3) **Denizlere Hakim olmak:** Denizler doğrudan silah gücü ile alakalıdır. Bu konuda başarılı olan Amerika'dır. Karadeniz sorununda olduğu gibi Rusya etkinliğini arttırmıştır. Suriye ile sıcak sulara çıkmış ve teknolojisini geliştirmektedir. Bir tanker sahibi olan 2 defa sefer yapması ile ücretini çıkarmakta idi. Bu açıdan Sakıp Sabancı kitabında, sözel konuşmam ile de belirttiği önemlidir. Zamanın Başbakanına giderek, eğer Türkiye kendileri ile bir anlaşma yaparsa, kiralık tanker alarak, taşımayı yapılacağı, Tuzla tersanelerinde de yeni tanker yaptırılacağını belirtmiştir. Karar çıkınca, taşıma görevi Güney Rum Yönetimine verilmiştir. Gerekçesi de *bu Dünya düzenidir* denilmiş olduğu ifade edilmiştir.
- 4) **Kuşak Teorisi:** Tüm, hava, kara ve denize hakim olamıyorsanız kuşak teorisi geçerli olmaktadır. Kuzey Rusya, Güney kontrolsüz, ama orta bölge, Amerika, Avrupa, Türkiye ve Afganistan, Pakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile bir boyut oluşmaktadır. Bu sayede CENTO gibi kuruluşlar kurulmuştur. Ancak Türkiye ve Türk Devletleri boyutu, Amerika güdümünde olmadıkları için etkinlik net olmamıştır.
- 5) **Ekonomik Etkinlik:** Amerika tek hakim olarak, belirgin bir kuşak farkı olduğunu göstermiştir. Ancak işçi ücretleri yükseklik ötesinde, grev dahil haklarının olması nedeni ile bunları üretecek ülkeler aramış, Japonya ve Çin İkinci Dünya Savaş sonrası öne çıkmıştır. Buraya teknoloji vermiş ve üretmiştir. Toyota GM teknolojisidir. Türkiye 1970 sonrası Batı teknolojisi ile araba imal etmiş, fabrikalar kurulmuştur. Renault firmasının Fransa'da üretmesi teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı sözü önemlidir: *Fransa'da %15 kusurlu, Türkiye'de kusursuz, 6-8bin Euro daha ucuza imal edilmektedir, Dünya rekabetini kaybederiz* demiştir. Türkiye etkinliği açısından, örneğin; Hava savunma sistemleri açısından Türkiye rakip değildir, sistemi farklıdır. Destek vermekte, savunma amaçlı olması, terör bağlantılı olmaması, kontrolünün onlarda olması ile vermektedir. Amerika kontrolün kendisinde olmasını istemektedir.
- 6) **Gelecek Boyut:** Eğer Sudan gibi ülkelerin yeraltı suları çıkarılarak tarlalar sulanırsa, 6 kat Dünya beslenir olacaktır. Bu açıdan burada, Afrika'da iki ülke, Çin ve Türkiye bu konularda yatırım yapmakta ve artezyen ile su çıkarmaktadır. Sermaye ile teknoloji transferi yapmaktadır. Şu anda sürülen tarlalar, Türk çiftçisi ile Türk traktörü olduğu görülmektedir. Su ve mumbit arazilere hakim olan Dünya hakimiyetinde olacaktır.
- 7) **İşletim Sistemi:** Sermaye ve patron yönetimi yapısından, kooperatif yapısına geçilmiş, seçimler bir grubun etkisinde olduğundan dolayı işlememiştir. Bu açıdan birey hakkı çerçevesinde, yapan ile yapmayan ayrılmakta, küçük sermaye aktarımı, ufak işletmeler ile başarı kazanılmıştır. Rusya'da Kolhozlar ile tüm gıda endüstrisi ellerinde iken, %97 ile toplumun %50'sini beslerken, %3 olan özel tarlalar, bahçeler ile %50 beslenmektedir. Bu açıdan birey başarısı belirgindir. Azerbaycan'da tepelerdeki üzüm bağları tümünden yakılmış, direkleri durmaktadır. Şarap fabrikaları devlete ait olduğu için, bağımsızlık adı altında yakılmıştır. Bireylere ait olanlar durmaktadır. Türkiye'de seralar ve tarlalar bireye ait, bunlar sorumlu olmakta, ürünleri ise toptan alınmaktadır. Ancak toptancılar %45-50 kazanç sağlamaktadırlar, bu nedenle tarladaki ürün en az iki kat pahalı satılmaktadır. Sorun buradadır.

SONUÇ: Birey sorumlu olmadıkça hakimiyet oluşmadığı bir tarihsel gerçekliktir.

Hakim olmak için sık kullanılan yöntem: Öldürmek, Sürmek

Bir şeye hakim olmak istediğiniz şey, eğer kabul etmez ise, en kolay akla gelen onu öldürmektir veya sürmektir. Bu şekilde diğer kişileri de en azından korkutarak size tabi olurlar. Bu acaba gerçek midir?

Zorla sahip olduğunuz bir fırsatta kaçar ve size tam ters, nefrette bulunur. Bu açıdan yapılacak şey, hürriyet, demokrasi ve bağımsızlık kavramlarına sahip bir toplum olmamalıdır. Kölelik Döneminde, Amerika'da köleler bağımsızlık istememişler, işsiz kalacağımıza köle olalım demişlerdir. Bu açıdan kaçan köle, mutlaka öldürülmeli, bu iş içinde yine köleler görevlendirilmemiş. Suriye'de oy vermeyen sürülmüş ve öldürülmüş, bunu da oy verenler yapmaktadırlar.

Ülkemiz, Orta Asya'dan, varlığı bilinmesi ile ilk planda olan bağımsızlıktır. Bu açıdan Türkler tarihte esir olmamıştır. Bazı örnekler sunulacak olursak:

- **622 Medine Antlaşmasında⁵ olduğu gibi:** Mekke'den Peygamberin Medine'ye gitmesi ile yaptığı bir antlaşma vardır, ilk Anayasa niteliğindedir. Kabileler, bağımsız olup, birliktelik için, a) Bir arada olunması, b) İnançlara karışılmaması, c) Bir sorunda mutlaka mahkemeler yapılması, d) Eşit muamele yapılması, e) Faile, kişiye değil, fiile bakılarak bireye ceza verilmesi dikkatleri çekmektedir.
- **Forsalar:** Denizlerde Türk Korsanları ve forsalar ücretlidir. Esir değillerdir. Para ile çalışırlar. Andrea Doria, *güvertede olanı biliyoruz, ama aşağıdan gelenler ise, ölümüne dövüşüyorlar ve teslim olmadıkları için, onlardan çok korkmaktayız* demiştir.
- **Zamanımızda:** Afrin 'de 45bin civarında insan Türklere karşı eğitildi, silahlandırıldı, ama karşımıza çıkan 3500 kişi oldu, silah depoları ihbar edildi. Suriye'de Amerika 767 tüm kabileleri toplayarak, Mısır ve Suudi Arabistan desteğinde birlik istediler, tümü Türkiye'yi istedi.
- **Birinci Dünya Savaşında bırakılan yerler:** Halen, bağımsızlık olmadığı için, eski idare sistemini özlemektedirler. İsrail ile Türkiye geçinmiyorlar şeklinde üst düzey politika olsa da Yahudiler eğer bir sorun olursa, göç etmek zorunda kalırlarsa, sadece onları Türkiye alacağı öngördükleri ile net karşı olmazlar, olmamışlardır. İsrail tek bir sefer tazminat ödemiştir, yüksek orandan ödemiştir, oda Mavi Marmara gemisine ödemiştir. Amerikan zırhlısını füze ile vurmuş, insanlar ölmüş, özür bile dilememiştir. Filistin sorunu elbet aralarında vardır ama şiddet taraftarı olmamışlardır. Davos'ta bir dakika diyen Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail Başkanına demiş, onları itham etmiştir, karşılık görmemiştir. İsrail'den cevap gelmemesi ilk defa olmaktadır.
- **Kore Savaşı:** Kore Savaşında esir olan askerler içinde ölüm oranı; Amerikan %38, İngiliz %15, Türklere ise %0, hiç olmamıştır. Medyada bir hafta sonra ülke aleyhine konuşurlarken, Türklere sadece küfretmişler, bu nedenle Sinemaya çıkmamışlardır. Amerika Washington Uzay Fuar merkezinde bize gerekçesi soruldu. 56 gün yürüyüş yapıyor, Türk askerler birbirlerini taşımışlar, hastalık boyutu olunca, birbirlerine dayanmışlar. Askerlerde Yönetim rütbeye göre devam etmiş, birbirine sarılarak ısıtma, yemek ve bakım paylaşımı, birlikte olmak, marş, şarkı ve vatan birliği yaklaşımları ile küfretmek rahatlatmış. Bir Türk askerine eziyet eden kişi, mimleniyormuş, bedeli ödetmeye çalışılıyor, ancak emirlere de uyuluyormuş. Hürriyetlerine kavuşunca, üstlerindeki esir üniformalarını atmışlar, üstleri çiplak olarak gelmişler, biz hiçbir zaman esir olmadık demişlerdir.

Kuranda Öldürme Durumu⁶

Kuran öldürme emri vermez, tam tersini söylemektedir. Burada sonradan liderler kavram kargaşası yapmışlardır.

ÖLDÜRMEYİN BOYUTU:

- **Birbirinizi öldürüyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, şimdi siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?**^{2/85} *Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız: Birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, esir olarak size geldiklerinde*

fidyelerini veriyorsunuz. Şimdi siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise bunlar azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. 3/21 Allah'ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula

- **İnsanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula:** 3/21 Allah'ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula
- **Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım:** 5/28: *Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Şu bir gerçek ki, ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.*
- **Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir.** 5/32 *İşte bu yüzden biz, İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, resullerimiz onlara açık-seçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır.*
- **Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın.** 6/151: *De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım: Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Ana-babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz.*
- **Tertemiz bir insanı, bir cana karşılık olmaksızın öldürdün ha, Vallahi, çok kötü bir iş yaptın:** 18/74 *Yine yola koyuldular. Bir süre sonra bir oğlana rast geldiler; tuttu onu öldürdü. Mûsa dedi: "Tertemiz bir insanı, bir cana karşılık olmaksızın öldürdün ha!?" Vallahi, çok kötü bir iş yaptın*

Buna karşın Öldürme Boyutu olan ayetler şunlardır

- 1) **Egonuzu öldürün:** 2/54 *... tövbe edin; egolarınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir; O sizin tövbelerinizi kabul eder. Hiç kuşkusuz O, evet O, tövbeleri çok kabul edendir, rahmeti sonsuz olandır. (Burada).*
- 2) **Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?** 2/85 *Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız: Birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz. Şimdi siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise bunlar azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. (Burada).*
- 3) **Madem iman sahibiydiniz, peygamberleri niye öldürüyordunuz:** 2/91 *Onlara, "Allah'ın indirmiş olduğuna inanın!" denildiğinde şöyle konuşurlar: "Biz, bize indirilene inanırız." Ve ondan ötesini inkâr ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir. Söyle onlara: "Madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? (Burada).*
- 4) **Ölümün cezası kısastır, biri öldürmüş ise ceza aynen uygulanır:** 2/178 *Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. (Burada).*
- 5) **Fitne öldürmek, fitneyi yok etmektir, savunma amaçlıdır:** 2/191: *Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne/baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası. (Burada).*

6) **İman etmiş olanlar öldürmezler:**2/253 *İşte resuller! Biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır. Allah, onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdik. Allah dileyseydi, onların ardından gelenler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı. Allah dileyseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ne var ki, Allah dilediğini yapıyor. (Burada).*

ÖZET: Bir boyut, fitne, zamanımızda terör olduğunda, bu durumda silah çeken, insanları öldüren, karmaşık çıkaran öldürülür, yok edilir. Dedeme İstiklal Savaşı durumunu sordum, hak etmedikçe parmak tetiğe basmamıştır dedi. Çatışma dışına silah ateşlenmediğini belirtti. Öldürmemek esastır.

Dünya Haritasına Bakalım⁷

Kutuplarda su/kar veya bu açıdan yağış çok düşük olmakta, bu nedenle, burada asırlardır yapıp, biriken buzullar söz konusudur. Ancak buralarda nüfus olmadığı için birinci derecede önemli kabul edilmemelidir.

Google/Yandex görseller ile internet araştırması ile görülenler aşağıdadır.

[Dünyadaki yeraltı ve yer üstü su kaynakları kavramı \(Yandex.Görsel'de\)](#)



Grafik/Şekil 1: Su kaynaklarının genel dökümü

İlk planda suya sahip olmak denilince, sadece kaynak veya nehirler diye bakılmamalıdır.

Su, içilmesi yanında tarım boyutu en sık çatışma konusu olmaktadır. Afrika'da yer altı suyu geniş iken, bunun yukarı artezyen ile çıkarılmaması ile burada tarım söz konusu olmamaktadır.

Bir başka yöntem olarak, endüstri tipi tarım yapınca, bir ekip, 7-8 kat fazla ürün almak olası iken, bunun birçok eski usulde 2-3 oranını geçmemesi, gelirin üçte birden az olması, buna karşın aynı masrafı yapıldığı da unutulmamalıdır.

Amerika'da 5-10bin Dönümü 5-6 kişi yaparken, eski yöntem ile bir iki dönüm ancak işlenebilmektedir.

Ülkemizde uçak fabrikası kapatılırken, yerine traktör fabrikası yapıldığını da unutmayalım.

Genel Yer altı suları ve Kaynaklar (Yandex.Görsel'de)



Grafik/Şekil 2: Suyun yeryüzündeki boyutları

Su kaynakları çeşitlidir, yerleşmiş ve nüfus dinamizmi oturmuş durumda, sorun beklenmez. Ülkemizde bir sorun da yağmur suyunun yerin altına girmemesidir. Göller ve akarsular ile düzenli ve öngörülür şeklinde akması yerine, sel ve erozyon olması felaket olmaktadır.

Dünyadaki suyun dağılımı (Yandex.Görsel'de)



Grafik/Şekil 3: Dünyadaki suyun dağılım oranları

Bu Dergi kapsamında da sunulduğu için, yağmur suyunun korunması, düzenlenmesi yaşamsal önemlidir.

Gelecekte su bulmak için savaşların çıkacağı öngörülebilir.

Önce Türkiye Boyutu

Türkiye’de Yağış Grafiği (Yandex.Görsel’de)



Grafik/Şekil 4: Türkiye’de yağış boyutu

Türkiye bir bakıma kapalı bir havza gibi kendi yağışları ile oluşan bir su havzasına sahiptir.

Türkiye’de başlıca göller (Yandex.Görsel’de)



Grafik/Şekil 5: Türkiye’deki başlıca göller

Türkiye Durumu Genel Bakış

Türkiye’yi bir baraj veya bir engel çıkararak bağımlı hale getirmek olası değildir. Mısır Nil Nehrine kurulan Asvan Barajı ile oluşan sorun akıllardadır.

Türkiye kendi ülkesinde oluşan ve Medeniyetin ilk beşiklerinin olduğu, Dicle ve Fırat Havzası ile Suriye, Irak ve birçok yerleşim yerine su sağlamaktadır. Bu ülkeler ile yapılan antlaşma ile onların hakları gözetildiği için zamanımızda sorun oluşmamıştır. Ancak bizim hudut dışımızda yapılan barajlar ile suyun çok buharlaşma ile sorunlar yaşandığı da bilinmektedir.

Türkiye'nin Güney-Doğu Bölgesi su açısından önemlidir. GAP projesi ile bu yerlerin sulanması ile, büyük bir atılım olmuştur. Birçok dış güçler bu yapının yapılmaması, Keban Barajı dahil birçok yapı için anarşik olayların bu bölgede artması boşuna değildir. Tüm baraj tesislerinin yakılması, inanların öldürülmesinin amacı, gelecek boyuttur. İnsanlar zengin ve refah içinde olurlarsa anarşi, terör işine bulaşmayacakları için bunu engellemeye çalışmışlardır.

Su ile bağlantılı, savaş, terör ve karmaşıklık konusunda Türkiye tecrübeleri vardır.

Özellikle su yolları, barajlar yanında ulaşım açısından da Çin'den Avrupa'ya en kısa ve en ucuz tren taşımacılığı projesi de Amerika'nın kara listesindedir.

Global Dünyada patron olan ülke, bunu kendi kontrolü ve boyutu içinde olmasını ister.

Sonuç gelecekte su savaşları doğrudan belirtilecektir. Şu anda gizli neden olarak sunulmaktadır.

Dünya Büyük Akarsuları (dünya akarsuları: Yandex. Görsel'de)



Grafik/Şekil 6: Dünya Büyük Akarsuları

Amerika'da Kuzey ve Güney Savaşlarının bir nedeni de ekili ve besin üreten merkezler açısındandır. Kuzey fabrika, güney pamuk, ürün üretmekte idi. Kuzey ve Güney Kaliforniya'da savaşın eşiğine gelmiştir. Su Kuzeyden Güneye yeterince gelmediği, Güney ise bir Irak kadar ekili alanı ile mahrum kalamayacağı boyutu ana neden olarak belirtilmiştir. Baraj ile bu suyun kanallarla Güneye ulaşması ile sorunlar çatışmadan çözülmüştür. İlk Türk Türkmen göçebeler platoda hayvan yetiştirmiş, altta Bizans bunları dokumuştur.

Kurak denilen yerlerin altı su dolu ise, bunların çıkarılmaması politik olmaktadır.

Zamanımızda ekin az ise fiyat yüksek olacak, parayı veren alacaktır. Zenginlikte belirli kesimde kalacaktır.

Aşı konusunda Amerika, Avrupa çatışmaları, Çin aşısını kabul etmemeleri, hatta Avrupa Birliği Ülkeleri arasındaki kavgalar dikkatlere getirilmelidir. Afrika'ya is aşı gönderilmemektedir.

Dünya Yeraltı Havzaları/Suları (dünya yeraltı suları: Yandex.Görsel'de)



Grafik/Şekil 7: Yeraltı su kaynakları

Dünya Ekili Alanlar (Yandex.Görsel'de)



Grafik/Şekil 8: Başlıca ekili alanlar

Dikkat edilirse, sulanan alanlar ile yer altı suları bağlantısı yoktur, sadece yer üstü akarsular ile bağlantılıdır.

Afrika Fransa, Belçika sömürgeleri etkin olduğu için, Fransa'nın politik gücü de buradan gelmektedir.

Sonuç

Sözün özü, halen su yeterli ve politik dengede iken, giderek ısınma sonucunda su sorunları ile bu bir savaş boyutuna çıkacaktır. Açlık besinin azlığı, ekinin yetmemesi, suyun ve ekili alanların azlığı gerekçe olacaktır.

Yüksek Teknolojik Ülkeler bu hazırlığı yapmaktadırlar. Ülkemizdeki anarşik sorunun kaynağının da su olduğu bir bakış olarak incelenmesi önerilir.

Hiçbir kişi öldürmeyi şu veya bu nedenle gerekçe tutmasın, hiçbir inanış kaynağının olmadığı açık iken, bazı yönetimler bunu güç olarak istemekte, yaptırmaktadırlar. İnsanlık dışıdır.

İnsanlar bağımsız, eşit ve kardeşlik bağı ile bağlı ise, paylaşım da kardeşlik üzere yapılmalıdır. Tüm insanlar tek RNA'dan oluşmuş, Covid bunun ispatıdır.

Su hakkı temel ilk gelen yaşam haklarındandır.

Kaynaklar

- 1) Kuran. Y. N. ÖZTÜRK, Kur'anı Kerim Meali. www.yeniboyut.com/meal.asp.
- 2) Güç. Wikipedia
- 3) Güvenç, B. İnsan ve Kültür. Boyut Yayıncılık, İstanbul, 2018.
- 4) İncil. God is love. 1 John 4/8. www.bibleref.com.
- 5) Medine Antlaşması. Wikipedia
- 6) Kuran. Ahmed Hulusi. www.ahmedhulusi.org
- 7) Google, Yandex. Görsel'de.